



Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle



Nr. 2 – årg. 57

April Maj 2024

Tulipaner i Påskefarver

Udvikling eller afvikling

Under denne titel vil jeg beskrive forløbet af et super spændende arbejdsliv, hvor interesse, hobby og en rigtig god portion nysgerrighed, har været vigtige Ingredienser for mig gennem hele livet.

Det startede for alvor, da jeg blev konfirmeret for meget lang tid siden i 1961, hvor jeg i konfirmationsgave fik efter datidens målestok hele 800 kr. i konfirmationsgave. Jeg vidste præcist hvad moneterne skulle bruges til – nemlig en båndoptager af mærket Phillips salut.

Så var min interesse for den elektroniske verden født. Jeg startede stort set med at adskille apparatet for at finde ud af hvordan et sådant monstrum fungerede. Det var jo dejligt man kunne gemme tale, sange og musik i stor stil, men det mest interessante var, hvordan det kunne lade sig gøre at gemme det hele på et magnetbånd som susede forbi et ”tonehoved” fra den ene spole til den anden – ren magi i hvert tilfælde for en 14 års knægt. De følgende år købte jeg mig nærmest fattig i elektroniske stumper, som blev samlet til de mest utrolige apparater til styring af lys og lyd.

Denne interesse bragte mig til en læreplads som **RADIOMEKANIKER** (som det hed dengang). Jeg var heldig, for det var på det tidspunkt en af de mest populære uddannelser, man kunne få. En radiomekaniker var en temmelig alsidig person, der både skulle kunne arbejde i metalplader til chassisdele, vide en masse om strøm og komponenter til strøm, lodde, svejse, bore og lave snoretræk (skalatræk) i de gamle dampradioer, jo jo det var et rigtigt ”håndværk”.

Så kom der lige godt og vel 50 år med konstant udvikling og hold da helt op hvor en udvikling. Jeg vil her prøve blot at give et meget lille indtryk af, hvor stærkt det er gået gennem disse år.

Det startede med radio og sort-hvidt tv, der var bestykket med radorør som afgav en masse varme, ja selv de første transportable radioer var bestykket med rør, men derefter gik det stærkt, meget stærkt fordi ”transistoren ” var



efterhånden blevet så prisgunstig at den kunne anvendes i kommercielle masseproducerede produkter som transistorradioer, diktermaskiner, båndoptagere, TV-modtagere og meget mere.

På omtrent samme tidspunkt kom den transportable telefon eller mobiltelefonen, ikke at sammenligne med den vi kender i dag, men en sag på ca. 14 kilo og mest beregnet til at monteres i bagagerummet på en bil (den kunne kun modtage og foretage opkald). Efterhånden som transistorteknologien blev udviklet kom også de første fuldtransistoriserede sort-hvidt fjernsyn.



Man havde længe kendt til at optage lyd på magnetbånd, men nu blev det så også muligt at optage billeder på magnetbånd og så var videobåndoptageren født. Der var 3 systemer der slogedes om at være førende på markedet, det var VHS, Beta max og video 2000, hvor VHS-systemet gennem tiden løb af med sejren.

Knap havde vi set de første videobåndoptagere før vi blev introduceret for CD afspilleren, hvor alle lydinformationerne lå på en rund plasticskive pådampet et særligt kemisk spejl, hvor så lydinformationerne kunne læses ved hjælp af en lysstråle. Meget hurtigt derefter blev det også muligt selv at optage lyd på disse CD-skiver.

Omkring samme tidspunkt kom også de rigtige håndholdte mobiltelefoner, dog af en lidt anden størrelse end vi kender i dag og det var kun en telefon.

Cd-afspilleren blev videreudviklet så den også kunne indeholde billede information og fik benævnelsen DVD-afspiller. Også her blev det muligt efter kort tid selv at optage film mm på DVD.

Ind imellem diverse lyd og billede enheder dukkede så de første farvefjernsyn op i Danmark omkring 1967. Det var nogle gedigne store kasser, der vejede op omkring 30 kilo – De var ekstrem besværlige at bære op til fru Olsen på 3. sal, det er meget lettere at være skraldemand i dag, der kun må løfte 11 kilo, og har kørende spande 😊. I dag har vi fjernsyn med

over 50 tommer skærm, der vejer mindre end 15 kilo og kan hænge på væggen.

Parallel med alle disse underholdningssystemer dukkede hjemme Pc'en op omkring 1980, og så skulle der igen læres noget nyt. Man skulle til at programmere dem, for den kunne ikke noget selv, før den fik besked på hvad de skulle gøre, så de var egentlig temmelig dumme. Samtidig med at pc'en stormede frem byggede man computersystemer ind i stort set alt underholdningselektronik, så apparaterne blev mere og mere avancerede og kunne mere og mere. Se

bare hvad en lille smartphone kan i dag sammenlignet med de første der kom på markedet.



Det har været enormt spændende at være med på denne rejse, men den uddannelse og håndværk

vi lærte dengang, er mere eller mindre helt dødt i dag. Se bare elektronikken i dag, der er selv diagnosticerende og selv fortæller reparatøren hvilken enhed, der skal udskiftes. Det var der ikke noget af dengang, jeg startede med elektronikken. Her var det slavisk og logisk fejlfinding. I dag kan man ikke engang reparere på komponent nivo men skifter bare de hele enheder som systemet selv fortæller dig; smart ikke, men her kan man så sige at udviklingen er skyld i afviklingen af en hel faggruppe.

Thorkild 1.Vejle



Fælles gildeudflugt

Fælles udflugt med bus for Vejles tre gilder afholdes **lørdag den 15. juni.**

Vi mødes på Bilkas parkeringsplads kl. 8.00. Vi kører herefter til Jels Voldsted, hvor arrangementsudvalget sørger for rundstykker, smør, ost og marmelade. Der er nok også en lille skarp. I skal selv medbringe kaffe/te og en kop.

Næste stop er Løgumkloster kirke. Vi får en rundvisning i den fantastiske kirke.

Efter besøget i kirken går turen til Hotel Kammerslusen, hvor vi indtager frokosten. Vi satser på godt vejr, så vi kan nyde det specielle landskab.



Efter frokosten går turen videre til Rømø, hvor vi besøger museum Kommandørgården.

Herefter går turen til Cafe Hattesgård, hvor vi slutter turen med kaffe og kage. På Hattesgård er der også en antik og genbrugsforretning, så der bliver mulighed for at bruge lidt penge.

Vi er tilbage i Vejle omkring kl. 18. Familie og venner er velkomne.

Bindende tilmelding til Asta Iversen på telefon 2290 3147 eller mail ahi@post.com.

Prisen er kun kr. 300,- pr. person, der indbetales på reg. 0755 konto 3224789334 ved tilmeldingen. (husk at skrive navn)



Som tidligere nævnt, har turudvalget besluttet, at der skal være mindst 20 deltagere, for at vi gennemfører turen. Vi håber på tilmelding fra alle tre gilder, så det kan blive en ”rigtig” fællesudflugt.

Turudvalget.



Gildehal 1. Gilde den 7. februar 2024.

Da vi var kommet ind i gildehallen, mindedes vi Lise Tylvad, der døde den 5. januar.

Vi sang flere gamle gode sange blandt andet Jeppe Aakjærs ”Spurven sidder stum bag kvist”. Conny holdt 5 minutter Sct. Georg over emnet fastelavn. Hun nævnte, at noget, der altid kommer i bagerbutikkerne lige efter jul, er fastelavnsboller. Det er lidt egnsbestemt, hvilken bolle, man sværger til, men fælles for dem alle er, at der er glasur ovenpå. Hun fortalte, at fastelavn egentlig var en fest for voksne, men nu er det børn, som klæder sig ud og slår katten af tønden.

Svend Aage indledte sin tale med at nævne nogle af alle de konflikter, der er rundt omkring i verden, der er nok at bekymre sig om. Emnet for hans tale var bekymringer.

Johannes Møllehave har skrevet en lille bog med titlen ”Bekymringer, der ikke går i opfyldelse”. Han skriver blandt andet, at der måske nok er grund til at bekymre sig om fremtiden, men hvorfor tage bekymringerne to gange? Bekymringer kan være af mange slags og mange grader. Moderne mennesker stresser af bekymringer, der måske aldrig

bliver til noget. Forældre bekymrer sig om deres børn, politikerne om deres vælgere, haveejerne om dræbersnegle. Svend Aage nævnte, at der nok er noget om, at når man kommer op i alderen, kommer de små problemer til at fylde mere. Måske fordi vi ikke har så store problemer. Det er blevet sagt, at bekymre sig er ligesom at gyngede i en gyngestol. Bekymringerne holder os beskæftiget, men bringer os ikke videre.

Efter gildehallen tog vi plads ved et veldækket bord. Vi nød den gode mad, som bestod af hamburgerryg med ananas, ris og salat. Til kaffen fik vi selvfølgelig fastelavnsboller. Til slut sang vi ”Ja, vi er danske spejdere”.

Ragnhild



Indkaldelse til gildeting i Sct. Georgs Gilderne i Vejle

Torsdag d. 11. april 2024 kl. 19.00 i Mølholm Sognehus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Stadsgildemesteren aflægger beretning
3. Stadsgildemesteren eller regnskabsføreren forelægger det reviderede regnskab og budget for Vejle Stadsgildes egen formue til godkendelse
4. Tankens formand aflægger beretning samt orientering om dette års uddelinger
5. Tankens kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
6. Beretning fra laug og udvalg samt lydavisen
 - a. Spejderlauget
 - b. Scleroseudvalget
 - c. Turudvalget
 - d. Vadestedet
 - e. GIM
 - f. Lydavisen
7. Behandling af indkomne forslag (skal være ledelsen i hænde senest 4 uger før gildetinget)
8. Valg af stadsgildemester samt suppleant
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
10. Eventuelt

Med gildehilsen

f. Stadsgildeledelsen
Carsten Eriksen

En aften i Ekkodalen.

Om aftenen den 8. februar 2024 var fire friske gildebrødre fra 1. Gilde i Ekkodalen og legede spejdere. Det var Helle Rodding, Hanna Bak, Poul Hebsgaard og undertegnede.

Spejderne havde, via Helle Parsberg, henvendt sig og spurgt, om vi havde lyst til at tage os af spejderne, mens forældre og ledere holdt generalforsamling i spejderhuset.

Der var 41 spejdere fordelt på Micro, Mini, Junior og Trop. Første punkt på programmet var tøndeslagning. Der var fire tønder, en til hver gren.

Spejderlederne havde gjort det hele klart, vi skulle blot holde styr på tropperne. Efter lidt besvær, især for juniorerne, fik de has på tønderne, og alle kunne forsyne sig med karameller og slikkepinde.



Herefter var vi blevet bedt om at planlægge nogle aktiviteter. Vi havde på forhånd tændt bål i de to bålhytter.



Aktiviteterne var: stenmaling for Mikroerne, ristning af skumfiduser over bål til Minierne, snobrød til Juniorerne og pionerarbejde til Troppen.

Meningen var, at Troppen skulle fremstille en A-buk og ved hjælp af den krydse Bybækken. Bækken var på grund af meget regn meget vandfyldt. Det gad



de ikke, så den ældste gruppe, i alt 8 spejdere, gik blot rundt og hyggede sig. Juniorerne var så længe om at slå katten af tøndens, at de ikke nåede at riste skumfiduser. Spejderne skulle også nå at få kakao og fastelavnsboller. Vi havde halvanden time til rådighed, så det var til at overse.

Selvom det var koldt, var vejret for en gangs skyld fint, vindstille og stjerneklart.

Var aftenen en succes? Tja – jeg synes egentlig, at det gik helt fint, dog vil jeg sige, at der ikke er helt samme disciplin, som dengang jeg var spejderleder for et par menneskealdre siden. Men børnene hyggede sig, og det var jo det vigtigste.

Og lur mig, om ikke vi bliver inviteret igen til næste år.

Finn Hesselbjerg

Gildejubilæum

**Bodil Jølver – 2. gilde har 60-års
Gildejubilæum 8. maj 2024**

**Carsten Eriksen – 3. gilde har 40-års
Gildejubilæum 24. Maj 2024**

**Yrsa Eriksen – 3. gilde har 40-års
Gildejubilæum 24. Maj 2024**

**Ellen Lerche-Henriksen – 3. gilde har 40-års
Gildejubilæum 24. Maj 2024**

**Hans Lerche-Henriksen – 3. gilde har 40-års
Gildejubilæum 24. Maj 2024**

**Hanne Kaare – 3. gilde har 40-års
Gildejubilæum 24. Maj 2024**

**Ruth Pedersen – 3. gilde har 40-års
Gildejubilæum 24. Maj 2024**



Gildehal i 2. Vejle den 15. februar

Det var årets første gildehal, og den blev ledet af Annelise, da GM Bodil desværre er sygemeldt.

Annelises gildemestertale byggede på kong Frederiks valgsprog: Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark.



Vi er forbundne og forpligtede overfor hinanden i familie, vennekreds og i mange andre sammenhænge. Vi har gennem 20 år lavet Vejle Lydavis, en forpligtigelse, vi har påtaget os,

og gennem den er vi forbundne i samarbejde. Annelise og Steffen oplevede også, at de unge mennesker på skoleskibet Danmark følte sig forbundne og forpligtigede, da de fjorten dage forinden havde modtaget deres barnebarn i Malaga efter et tre måneders togt. Også i gildet oplever vi at være forbundne og forpligtede. Vi hjælper hinanden, og er der frafald, træder en anden gildebror til og udfylder posten.

Birte holdt fem minutters Sct. Georg ud fra spørgsmålet: Kan jeg klare det? Eller skal jeg slå mig til tåls med mine begrænsede evner? Nogle har stort gåpåmod og kaster sig ud i alskens foretagender, andre vover sig ikke længere ud, end de kan bunde. Michelangelo, middelalderens store multigeni, bad bønnen: Herre, jeg beder dig om, at jeg altid må stræbe højere, end jeg kan. Det nyder vi stadig godt af. Ligger der også en udfordring til os andre i undertiden at prøve kræfter med det umulige?

I eftergildehallen satte vi os til borde pyntet med forsytiagre og fastelavnstønder. Traktementet bestod af tarteletter og lagkage. Egentlig

skulle vi have haft fastelavnsboller, men det bagte bageren ikke mere, så derfor blev det lagkage.



Bagefter tog Annelise og Steffen os med til Svalbard, som de besøgte for nogle år siden.



Det var interessant at se billeder og høre om den særprægede ø, og der blev stillet mange spørgsmål undervejs.

Aftenen sluttede som vanligt med spejdersangen.

G.C.



Spejderånd.

Peter fra en lille stationsby var blevet KFUM-spejder, og en dag, da lederen spurgte, om han havde gjort nogle gode gerninger, svarede Peter:

”Jow, den annen daw hjalp A tow gammel kvindfolk så di ku no å komm mæ æ tog!”

”Ja, det var da godt, hvordan bar du dig så ad med det?”

”Jow, A pust wor schæferhund etter dem!”

Netværksmøde i Kolding.

Som GU i 1. Vejle deltog jeg i et netværksmøde i Kolding den 9. marts 2024. Det var et heldagsmøde arrangeret af Udviklingsudvalget med Udviklingskoordinator Inga Gustafsen som tovholder. Der deltog 20 gildebrødre, jeg var den eneste GU, resten var primært Gildemestre og Distriktsildemestre. Mødet dækkede sydlige Jylland og Fyn. Tilsvarende møder holdes i Nordjylland og på Sjælland.

Første punkt på dagsordenen var et længere indlæg af gildemesteren fra Nordborg gildet. Det var næsten som et ledelseskursus. Nordborg gildet har 30 medlemmer, og det er et meget aktivt gilde, som har gang i en masse ting. Jeg sad og blev helt misundelig over at høre om den måde, som de drev gildet på, og om alle deres spændende aktiviteter.

Herefter var overskriften ”Det attraktive gilde”. Inga ledte os igennem denne seance, hvor alle kunne komme med input til, hvad der kunne medvirke til ”Det attraktive gilde”. Efterfølgende blev inputtene samlet i nogle ”klumper”, og der blev sat gang i noget gruppearbejde. (Jeg hader gruppearbejde 😊).

Jeg havde stillet spørgsmålet ”Hvad er distrikternes rolle/hvad kan vi forvente af distrikterne”. Det var interessant at høre om andre distrikter, ikke mindst Sønderjyllands distrikt. Det afslørede samtidigt, hvor elendigt Trekantområdets distrikt fungerer.

Derefter var emnet ny gildelov og -løfte. Det handlede nu mest om revision af § 5 i vores vedtægter. Her står noget om svend, væbner og ridder. Disse faser benyttes jo ikke mere, da væbner- og ridderløfte ikke findes mere. Der skal fremsættes forslag til vedtægtsændring på næste Landsgildeting. Der blev nedsat en arbejdsgruppe om dette emne.

Dernæst var det FN's 17 verdensmål, der stod for tur. Medlem af Udviklingsudvalget Hans Henrik Galle fortalte om emnet og henviste til det materiale, som udviklingsudvalget har udarbejdet, det findes på gildernes hjemmeside.

Landsgildeledelsen lægger meget vægt på, at distrikter og gilder arbejder med de 17 verdensmål. Jeg kan måske ikke helt se, hvorfor det er så vigtigt, at netop vi arbejder med verdensmålene.

Sidste punkt på programmet var en opfordring til, at gilderne laver et arrangement i forbindelse med ”Naturens uge” i uge 36. Noget om

biodiversitet. Ideen er, at der laves arrangementer over hele landet a la ”Spis ude” arrangementet i 2023. Der er udarbejdet en drejebog for disse arrangementer, drejebogen er med i det materiale, der er nævnt nedenfor.

Der er udsendt et fyldigt referat fra arrangementet, som formentlig kan findes på gildernes hjemmeside, selv om hjemmesiden i øjeblikket er under revision. Jeg har fremsendt materialet fra netværksmødet til de tre gildeledelser, så kan de bruge det eller lade være. Hvis I ikke kan finde det på hjemmesiden, kan I rekvirere det hos mig.

Det var et godt og inspirerende møde.

Finn Hesselbjerg

Link til FN’s 17 verdensmål

<https://1sctgeorgvejle.dk/wp-content/uploads/2024/03/Fns-verdensmaal.pdf>

Distriktsgildeting

Der afholdes distriktsgildeting i Kolding den 10. april. Alle er velkomne, der udsendes separat invitation til alle gildeledelser i distriktet.

Finn Hesselbjerg



Arrangementer

Dato	Gilde	Arrangement	Arrang
17-04-2024	UDV	Tankuddeling	Udvalg
18-04-2024	2	Sct. Georgs aften	Gr. 2
24-04-2024	1	Sct. Georgs aften	A + B
10-04-2024	DGM	Distriktsgildeting Kolding	DGM
11-04-2024	SGM	Vejle Stadsgildeting	SGM
04-05-2024	UDV	Spejderløb	Udvalg
15-05-2024	DSG	Ridderhal Kolding	aflyst
16-05-2024	2	Gildehal	Gr. 1
29-05-2024	1	Friluftsgildehal	B + C
12-06-2024	2	Friluftsgildehal	aftales
15-06-2024	ALLE	Fællesudflugt	Tur Udval
14-08-2024	1	Friluftsgildehal	C + A
15-08-2024	2	Gilderådsmøde	Ledelsen
07-09-2024	1	Udflugt 1. gilde	A gl Grp.
11-09-2024	1	Gildehal	A + B
12-09-2024	2	Gildehal	Gr. 2
09-10-2024	1	Gildehal	B + C
		Fellowship	Vejle
06-11-2024	GM	Gruppeledermøde	
13-11-2024	1	Gildemøde	C + A
14-11-2024	2	Gildehal	Gr. 1
04-12-2024	1	Julegildehal	A + B
12-12-2024	2	Julegildehal	Gr. 2

Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme.





Leder for juni / juli 2024 udgaven er 2. Vejle

Deadline for juni / juli 2024 udgaven er 25. maj 2024

Materiale der skal med i denne udgave sendes til:TK@thorsol.dk

