

# Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i  
Vejle



Nr. 3 – årg. 56

Juni Juli 2023

*Sommerfuglen*

## Gildemestertale maj 2023.

Forleden stod der en overskrift i Kristeligt Dagblad under emnet: Etik, og overskriften lød:

### **Selv døden vil vi bestemme over. Indtil den rent faktisk banker på.**

Hvornår – og hvordan – og hvorfor, bliver et valg, vi selv må tage - og det er den artikel om ansvar og selvbestemmeret, der danner optakt til ordene i dag.

I artiklen gøres der rede for, at Du – at vi snart får mulighed for at foretage et valg. For en dag i den nærmeste fremtid sker det, at der i Folketinget vedtages en ændring i sundhedsloven. Ændringen går ud på, at der gives ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop for ældre habile borgere. Og retten kommer ikke alene til at gælde de ældre, nej alle der er fyldt 60 år, skal kunne sige nej tak til genoplivningsforsøg. Man skal blot klikke sig ind på Sundhed.dk. og afgive sin melding.

Dvs. hvis du som 60årig falder om med hjertestop, kan du på forhånd sige nej tak til genoplivning – uanset om du er rask og sund – og selvom lægerne mener, du har alle chancer for at komme tilbage til et godt liv. Men du har valgt en gang for alle at sige sagde nej tak, og det er registreret.

Hvornår – hvordan – hvorfor, bliver da et valg, vi selv må tage, og konsekvenserne er uoverskuelige. En dag må man frygte, at vi også får mulighed for at foretage dette valg mellem livet og døden på andres vegne – jeg tænker her på de små og svage, på børnene og på de handicappede – og på os gamle.

” **Så vælg da livet** ” er overskriften på Bent Melchior's erindringer. Bogen udkom i 1997, og her fortæller den tidligere Overrabbiner om sit liv og om de udfordringer og valg, han gennem livet blev stillet overfor.

Citatet er fra bibelen – fra Mosebøgerne og fortsætter med ordene: for at du og dine efterkommere må leve. Det er stærke ord, der taler direkte til os om livet, og om de valg, vi alle må træffe undervejs.

Livet er fyldt med muligheder og frihed, og derfor kræves det også hele tiden af os, at vi tager stilling og vælger, hvordan vi vil leve, og det er ikke ligegyldigt, hvilken vej, vi vælger. Vi har en forpligtelse og et ansvar til at vælge det, der fremmer livet for andre og for os selv. Der er forskel på lys og mørke, der er forskel på kærlighed og had, og der er forskel på tilgivelse og hævn, men ligegyldig hvem man er, eller hvad man er, så har det stor

betydning, hvor man lægger sine kræfter, og hvad man vælger at kæmpe for.

Altid skal vi gøre det, vi kan. Samtidig ved vi godt, at vi aldrig kan gøre nok, og at vi aldrig på trods af vore anstrengelser kan blive perfekte. Og så er der også risikoen for, at vi vælger forkert, men der er et valg, der må finde sted, og vi er ansvarlige for at dette sker.

” Så vælg da livet ” – og ja, jeg vil da med glæde vælge livet, men måske vælger livet ikke mig, tænker mange. Måske har man haft en svær barndom – eller slet ingen – måske er man blevet fyret fra jobbet – eller af kæresten. Eller man kan ikke komme ind på den uddannelse, man drømte om – eller man er blevet syg. Så opstår følelsen af, at livet går i en stor bue uden om én, og at andre har truffet nogle valg, der sætter snævre grænser for de valg, man selv har.

Det er også besværligt hele tiden at skulle træffe valg. Det er træls, at man aldrig kan tage noget for givet, men hver morgen skal man vælge sig selv forfra og igen. Skal man blive sammen i et forhold – eller skal man skifte til en anden – eller til noget andet. Hurtigt bliver det til en overbelastning, når hele mit liv er mit eget ansvar – mine succeser – min fejl. Men og der er et men – valget var jo mit – og så er ansvaret for fiaskoen og modgangen min egen.

Endelig er vores liv fyldt med dilemmaer, dvs situationer, hvor man kan komme til at gøre et andet menneske ondt, uanset hvad man vælger at gøre. Det er ikke så svært når valget står klokkeklart mellem godt og ondt, for så vælger man naturligvis det gode, men tit er det alt andet end klart, hvad det gode er. Ikke desto mindre skal valget træffes, og så må man leve med konsekvenserne.

Men på trods af vanskelighederne må vi holde os selv og hinanden fast på, at vi har et ansvar. Vi har muligheden for at vælge og for at forandre forhold i vores eget og i andres liv, og det ansvar må vi tage på os. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, det er ikke min skyld, at han eller hun blev mobbet – jeg kunne jo ikke gøre noget. Jo, vi kan altid gøre noget. Og det skal vi. Velvidende at vi aldrig kan gøre nok og aldrig bliver perfekte, og at der er en risiko for, at vi vælger forkert. Men altid har vi et ansvar.

Og bliver det ansvar så stor og tungt, at vi er ved at segne under det, så skal vi huske, at meget er os givet. Ja, det vigtigste livet er os givet, og intet har vi givet for det. Vi har fået det af vore forældre, og dagligt får vi det af dem, der viser os tillid og overbærenhed, og som siger til og fra, fordi vi

ikke er ligegyldige for dem. Vi er allerede altid elskede, som musikeren og forfatteren Peter Bastian udtrykker det.

Noget andet, vi har fået givet, er vore traditioner, vort sprog, kulturen og troen. Vi har i vores land frihed og demokrati og velfærd, noget andre har kæmpet for, og som vi nu nyder godt af, men det giver ikke sig selv.

**Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve.**

Bodil  
2.Vejle



## **Sankt Georgs Aften. Gildehal**

**Den 26.04.23. 1. Gilde.**

Der mødte mig et festligt syn straks vi kom inden for dørene I Mølholm Sognehus herrerne i Smoking til Sankt Georgs aften. Ved Gildehallen blev St. Georgs budskabet oplæst vi slog kreds om højbordet med krydsede hænder. Ragnhild fortalte tildragelser fra sin søns liv, den søn som hun mistede. Vi optog Ragnhild som væbner I vort Gilde. Velkommen Ragnhild. Finn fik overrakt 25 års nålen. I løbet af de år har Finn haft rigtig mange betydningsfulde poster. II.Gilde og Stadsgildet. Selv siger Finn det har været interessante år som han har nydt. Ved eftergildehallen samledes vi om et festligt dækket bord. Vi fik forret Skagen salat og senere gullasch. Kaffe og chokoladekager. Vi sang nogle dejlige forårssange. Vi sluttede på sædvanlig vis med at Synge: Vi er Danske Spejdere

Anne Marie  
1. Vejle



## Indbydelse til Fellowship dag 2023

**Søndag, den 29. oktober 2023 kl. 12.00**

I Forum Kolding (Bramdrupdamhallerne),  
Bramdrup Skovvej 110, 6000 Kolding



### Hvor vi fejrer ISGF's 70-års jubilæum

#### Programmet for dagen:

Kl. 11.30 Dørene åbnes – Vandrehal

Kl. 12.00 Gildehal

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 14.00 Foredraget ”Lagkage uden lys” v/ psyk. Christel S. Rasmussen

Kl. 14.45 Kaffe/te + æblekage

Kl. 15.00 Underholdning med Syngepigerne

Kl. 15.30-16.00 Tak for i dag

**Tilmelding til [mette@skrae.dk](mailto:mette@skrae.dk) eller tlf. 20 58 68 63 senest 20.10.2023**

Pris kr. 200,- (heraf går kr. 10,- til Reach Out projektet) sendes på

Mobil Pay 13728 eller Bank reg.nr.7920 kontonummer 0001007535



**Med gildehilsen  
GIM-gruppen i Kolding**



# Fællesudflugten 2023

## Vi kører fra Bilka Kl. 7.30

Vi kører direkte til Hjerding Kirke hvor vi skal drikke vores medbragte kaffe i sognehuset, Vi skal selv have kaffe/the samt kop med på turen.



Turudvalget sørger for rundstykker ost og marmelade



Derefter deltager vi i gudstjenesten og efterfølgende får vi fortalt om kirken. (Altervæg af Robert Jakobsen)



Herefter kører vi til Varde hvor vi skal spise på **Von Lügenhals**.



Herfra går turen til Oksbøl, hvor vi skal besøge det nye Museum ”Flugt”  
Der er bl.a. en  
lydvandring i  
Oksbøllejren anno  
1946.

Efter museumsbesøget  
vil vi indtage vores  
eftermiddagskaffe og  
kage.



Vi er tilbage i Vejle omkring kl. 18.- Familie og venner er velkomne.  
**Pris kun kr. 350,00**

Bindende tilmelding og betaling til reg. nr. 0758 konto nr. 3224789334  
(husk at skrive navn)

**Tilmelding senest den 1. august.**

## Krolf og pandekager med Naturgruppen 2. Vejle

Naturgruppen i 2. Vejle havde arrangeret en "Spis Ude" dag i maj på den skønneste første sommerdag. Vi er ikke så mange gildebrødre der kan samles om udeaktiviteter, men en skøn plet ved Lillebælt og udsigt til Lillebæltsbroen var vores aktivitet i anledning af opfordringen til at spise ude og bruge den lille kokebog til at tilberede mad ude i naturen!

På strandengen ved Lillebæltsbroen spillede vi et slag Krolf. Vores spejderpige måtte passe eksamen, men vi kunne sagtens more os over spillet og efter et par hullers øvelse, lykkedes det at få bolden i hul efter færre slag! På Kelds terrasse bagte vi pandekager på bålfad og selvom det er nemmere på komfuret, så fandt vi bållets gløder, røg i næsen og lidt sorte pandekager, som dejlig friluftsfornøjelse! Kelds brombærsylt, plukket på strandengen, smagte godt! Kokebogen "Spis Ude" er fantastisk reklame for Sct. Georgs Gilderne og burde sendes ud til Spejdersport butikker! Jeg har reklameret og håber LGL tager idéen op!

Annelise Debois 2. Vejle





# Tegnsprog

Dette sprog er ikke så kendt for de fleste; men der er en minoritet i samfundet i alle verdens lande som bruger dette sprog. Det er de døves sprog. Det er forskelligt fra land til land.

De der har kendskab til sproget, ved at døve kommunikerer med tegnsprog; men de færreste ved noget om sprogets tilblivelse. Og hvordan det fungerer. Tegnsprog er noget der gøres med hænderne; men hele kroppen og ikke mindst ansigtsudtrykket virker med. Når noget er alvorligt, falder ansigtet sammen og viser alvoren, når noget er glædeligt folder ansigtet sig noget og tilkendegiver glæden. Ansigtet påvirker hele kroppens mimik.

Tegnsprog er ikke internationalt. Tegnsprog er et selvstændigt sprog. Tegnsprog er udviklet blandt døve og er derfor ikke et sprog, som er udviklet af hørende for at hjælpe døve. I Danmark er der ca. 4000 døve. Der er ikke så mange hørende der har lært sig tegnsproget. På internationalt plan menes det at være 70 millioner som kommunikerer med tegnsprog. Der er 140 forskellige tegnsprog i verden. Der har gjort adskillige forsøg på at opfinde et internationalt tegnsprog; men det har hidtil været forgæves. Dertil kan siges af det amerikanske tegnsprog ofte anvendes på tværs af lande og grænser.

Tegnsprog består af en lang række tegn, der betyder noget konkret, f.eks. er tegne smitte, to fingre der peger på munden. Der er også bogstavstegn. Det er muligt at stave til et ord, f.eks. en persons navn Det er også almindeligt at blande det lidt. Ansigts mimik og mundlæsning hører med.

Tegnsprog påvirkes af landets sprog, således er det også når det gælder dansk tegnsprog; men generelt er det to forskellige sprog. Der findes ikke et tegn for alle danske ord. Sætningsopbygning og grammatik er forskelligt fra det danske sprog.

I Århus-området er tegnet for et vindue, en kno, der banker på et vindue. Dialekter i Danmark har jo været almindeligt i mange år; men de senere år er det lidt mindre end tidligere generationer. Tegnene kan være forskellige rundt omkring når det gælder samme ting. Mundaflæsning er svært for en person der kan høre; men for den døve er det helt naturligt noget der kombineres med tegnsproget. En døvetolk har altid den døves fulde opmærksomhed, fordi døvetolkens ansigt studeres meget koncentreret.

## Gildehal i 2. Vejle den 11. maj 2023

Gildehal i 2. Vejle, en skøn majaften, hvor skoven var sprunget ud og den skønneste udsigt fra Sognegården ned over Mølholmsdalen var så vidunderlig og gav stemning til aftenen. Gildemestertalen Bodil havde kaldt ”Så vælg da livet” er gengivet andet sted i Vadestedet. De 5 minutter Sct. Georg havde Gurli og fortalte om befrielsen og sangen ”En lærke lettet og tusind fulgte og snart var luften et væld af sang” af Mads Nielsen som et bestillingsarbejde fra den kristne spejderbevægelse KFUM, Komponisten skrev melodien fra den ene dag til den anden i 1945. Den er meget aktuel, når vi her i starten af maj fejrer befrielsen og i taknemmelighed tænder levende lys i vinduerne.

I eftergildehallen fik vi dejlig middag. Italienske koteletter med salat og flutes. Og til kaffen hjemmebagte chokoladesmåkager. Ved kaffen fortalte Annelise inspireret af de italienske koteletter, at Rom i Italien netop havde fejret 2276-års fødselsdag- et regnestykke til eftertanke! Lejf fortalte at han var født under et bombardement men lykkeligvis netop haft 80-års fødselsdag! Vi hyggede os sammen ved bordet og sang ”Nu lyser løv i lunde” og ”Kom, maj, du søde milde” og så er sommeren på vej!



Aftenen sluttede som vanligt med spejdersangen og på gensyn til friluftsgildehallen inden sommerferien!

Annelise Debois 2. Vejle

## Gildemøde på Palsgaard.

Da vi kørte hjemmefra, havde vi småregn, men da vi nåede frem, ændrede vejret sig, så vi blev velsignet med en lun forårsaften.



John fortalte om Palsgaard, hvorefter vi gik en tur i den smukke park, der er velforsynet med bænke, som de mindre mobile kunne bruge.



Efter gåturen spiste vi den medbragte mad i deres besøgscenter.

Her kunne vi også forsyne os med gratis kaffe, og få yderligere information om stedet.!

mgh

Else



## SPIS UDE I NATUREN

Sct. Georg Gilderne i Danmark havde den 23. april 90-års jubilæum, hvilket blev fejret flere steder i landet med: ET SPIS UDE I NATUREN ARRANGEMENT, hvor det var meningen man skulle finde forskellige SPISELIGE planter i naturen.

Vi havde på den baggrund i 1. Sct. Georgs Gilde i Vejle også valgt at markere dagen. Og netop den 23 april i år var en søndag, hvor det spirende forår virkelig indbød til et spis ude arrangement med alt godt fra naturen. Efter næsten en uge med superfint solskinsvejr, var udsigten fra DMI til søndagsvejret ikke det bedste, men intet kunne holde os tilbage. Så med tøj til alt slags, vejr mødtes vi i spejderhuset i Ekkodalen klokken 9. Vi havde i forvejen allieret os med 2 frivillige ”ILDFLUER”, der kom helt fra Langeland for at hjælpe os med vejledning i de forskellige spiselige planter.

Ildfluerne består af voksne spejdere i Det Danske Spejderkorps, der har en særlig begejstring for natur-og fritidsliv og som fungerer som vejledere og inspiration for gode oplevelser i naturen. Efter alle Gildebrødrene var mødt op og vi havde fået den medbragte kop morgenkaffe med den obligatoriske lille forstærkning, fik vi et lille foredrag om, hvilke planter vi kunne forvente at finde i det tidlige forår lige nu. – der findes et hav af forskellige planter, hvoraf der dog er en hel del ikke spiselige, og nogle endda særdeles giftige. Derefter blev en del af os bevæbnet med små indsamlings-kurve og handsker hvorefter vi så begav os afsted ind i skovens dybe stille ro, mens andre blev tilbage ved bålhytten for at starte bålet op.



Vi skulle tilberede vort festmåltid i foliebakker bestående af: vildsvinekød i tern, kartofler, gulerødder, løg samt alle de planter og blade vi nu kom ”hjem” med.

Det var en rigtig SPÆNDENDE tur, hvor vi fik fortalt en masse om planterne – og undersøgte nøje de planter vi var i tvivl om.

Der var rigeligt at hente i skoven, da vi så efter et par timer returnerede til bålhytten, var der allerede godt

gang i bålet og der var snittet kartofler og det medbragte vildtsvine kød var gjort klar. Fra skoven kom vi med planter som: mælkebøtter, brændenælder, skovsyre, skovmærker, vandkarse, løgkarse og nyudsprungne bølgeblade. Så i gang med sortering samt rengøring af planterne, inden det sammen

med kød og tilbehør blev pakket i foliebakker og stanniol og sat på bålet. Medens det hele simrede på bålet skulle væsketabet selvfølgelig udlignes lidt, samtidig med at der blev sunget et par forårs sange fra det til lejligheden kreerede sangblad.

Efter en halv times tid var det så endelig tid til at smage på festmåltidet og man må sige at alle var super begejstret for resultatet og spiste med god appetit. Til dessert lavede vi ”snobrød” over gløderne sammen med pølser pakket ind i stanniol.

Der blev snakket og udvekslet minder i stor stil, indtil vi hen på eftermiddagen pakkede sammen, fik pænt ryddet op og tog hjem en stor oplevelse rigere. Det var en rigtig dejlig og spændende dag i ”det grønne” og ydermere med fint forårsvejr.



Thorkild  
1.Vejle

## Sct. Georgs aften i 2. Vejle.

Det var et ualmindeligt flot højbord der bød gildets medlemmer velkommen til Sct. Georgs aften. ”Pusselaugget” havde rigtigt været i gang med at efterse og pudse højbordets rariteter.

Gildemester Bodil Jølver omtalte i sin tale et gammelt engelsk citat af sømanden Samuel James Coleridge fra 1798, ”værre end dødens forbandelse er forbandelsen i en død mands øje” Citatet er barskt. Det stammer fra et digt: The ancient Mariner, den gamle sømand af englænderen Samuel James Coleridge omkring 1798. Digtet er også blevet omskrevet til et teaterdrama og har i tekst og indhold bevaret sin aktualitet. I stedet for at bruge skæbnsvangre ord om død og forbandelse, kunne man tale om hvad der sker, når vi kuer og dræber den umiddelbare livsglæde og kærlighed hos vore omgivelser



Vi hørte Sct. Georgsbudskabet som var skrevet af tidligere landsgildemester Gunilla Engvall fra Sverige. Vi fik vores gildeløfte bekræftet og kunne derpå gå til eftergildehallen.

Vi fik serveret en forret bestående af ananas og hønsesalat som Liss serverede, derefter fik vi en dejlig mørbradgryde som Anni stod for.

Der var en god stemning omkring bordet med sange og samtaler. Aftenen sluttede med spejdersangen.



Hanne Krag

Foto: Annelise Debois.

## Arrangementer

Dato	Gilde	Arrangement	Arrangør
08-06-2023	3	Friluft arrangement	
14-06-2023	2	Friluftsgildehal	Tinnetgrp.
10-08-2023	2	Gilderådsmøde	Ledelsen
16-08-2023	1	Friluftsgildehal	B + C
20-08-2023	Alle	Fællesudflugt	Udvalg
02-09-2023	1	Udflugt 1. gilde	C
14-09-2023	2	Gildehal	Grp. 2
13-09-2023	1	Gildehal	A + B
11-10-2023	1	Gildehal	B + C
29-10-2023	alle	Fellowship Kl. 1200 / Bramdrupdam halle	alle
01-11-2023	1	Gruppeledermøde	GM
15-11-2023	1	Gildemøde	C + A
16-11-2023	2	Gildehal	Grp. 1
06-12-2023	1	Julegildehal	A + B
07-12-2023	2	Julegildehal	Grp. 2

Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme.





**Leder for august september 2023 udgaven er 3. Vejle**

**Deadline for august / september udgaven er 25. juli 2023**

**Materiale der skal med i denne udgave sendes til: [TK@thorsol.dk](mailto:TK@thorsol.dk)**

