



# Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i  
Vejle

Nr. 4 – årg. 55

August - September 2022



# Tabu

**Tabu**, er oprindelig et polynesiske religiøst begreb, der betegner et forbud udstedt af nogen, som er mægtigere end en selv, fx guder, høvdinge, forfædre eller forældre. Det anvendes oftest i forbindelse med madlavning og spisning for at forhindre sammenblanding af sociale og religiøse kategorier.

Det lyder som noget, der er opstået hos et uvidende folk efter den målestok, vi har i dag, og dog findes der netop i vor tid forskellige tabuer, som man må være sig for at komme for nær.

Man er meget stolt af, at alt hvad der omhandler sex er kommet frem i fuldt dagslys, og at det absolut ikke mere er noget tabu. Man taler »naturligt om naturlige ting", og så er det i virkeligheden bare bøtten, der er blevet vendt. Det naturlige er blevet krampagtigt naturligt. Prøv at læse nogle af vore gamle danske folkeeventyr i deres oprindelige skikkelse. De er ikke ligefrem egnede til barnekammeret men var i øvrigt heller ikke beregnede til det.

I velfærdssamfundet kan man nævne flere tabuer. F.eks. kræft, alder og død, men der findes sikkert flere. De tre ting er betegnelsen for noget, som vi ikke kan stille noget videre op med. Det er sikkert derfor, man er så bange for dem. Man læser i aviserne, at der er opfundet et middel mod kræft. Det må gerne tage megen spalteplass og er godt stof. Endnu har midlet ladet vente på sig, men det taler man ikke så meget om.

Der er læger, der laver »sundhedsklinikker« og forynger deres medmennesker for en klækkelig sum. Vi må nemlig ikke blive gamle. Vi er kun »ældre« (end hvad?), og vi holder os godt, er unge af vor alder osv. At være »gammel« er et uartig ord at nævne, et tabu. Man har ingen alder, for alderen bærer mod døden.

Døden, der er det eneste sikre endepunkt for os alle. Man taler ikke om den og tænker helst heller ikke på den. Vore bedste- eller oldeforældre havde døden tæt ind på sig i det daglige. De så deres søskende og børn dø i en ung alder. Det var for dem naturligt, at også unge var Syge og døde for deres øjne. Når man i dag taler om døden er det på en rent teknisk måde. Hjernerød eller hjertedød! Om at testamentere sine intakte organer til andre.

Men det er, som om det ikke rigtig er ens egen død, man taler om. Når man taler om, at en fik en let død, er det som regel om en, der er kommet

brat af dage uden smerter. Digteren Thomas Kingo skriver i en af sine morgensange: »Lad hastig død mit levned ej afskære«. For ham og hans tid var det en ulykke at komme brat af dage. Man skulle gerne have tid til at forberede sig og tænke sig om.

De gamle havde deres ligkiste stående på loftet, lig skjorten liggende i skuffen parat, så de kunne komme ordentligt i jorden. For dem var den ikke noget skræmmende, de så den ofte om sig. Det rædsomme kom først, når det var selvmord eller dødsstraf, der blev fuldbyrdet. — Det skræmmende er, at man skal gå alene ind i mørket.

Og så kommer vi til det sidste store tabu: Religionen, troen, kristendommen, eller hvad man vil kalde den. Den er afskaffet i velfærdsstaten. Man har ikke brug for den, når der er sikkerhedsnet under os alle — og dog! Lad os ikke beskæftige os med at tænke, man kunne nemt komme til at tænke på — noget tabu! Lad os sove eller underholdes eller dyrke hobbies så intenst som muligt!

Ved den åbne grav ynder man at synge: "Altid frejdig når du går« — mon ned i hullet? Og — med et Fadervor i pagt skal du aldrig gyse«. Men den opvoksende ungdom kender end ikke deres Fadervor.

En ung venstreorienteret bebrejdede en ung, indfødt, kristen afrikaner, at han havde opgivet sin kulturarv, sit hjemlands skikke og sine forfædres levevis. Den unge var ganske uforstående og svarede: »Jamen mener du da, at vi bare skal blive ved med altid at være bange?«

Men tabuerne trives også i det moderne oplyste samfund.



Ssh-ssh! det taler man ikke om!

Thorkild  
1. Vejle

# 1. Vejles udflugt 2022.



Søndag d. 4. september er det igen tid til vores årlige udflugt. Turen går til vest Danmark nærmere betegnet Esbjerg med besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Vi mødes senest kl. 8.00 på hjørnet af Skolegade og Boulevarden. Så kører vi til morgenkaffen et eller andet sted i Frederikshåb plantage hvor der er rundstykker, ost mm. Og en lille en til hvert "ben". Og derefter kører vi videre til Fiskeri- og Søfartsmuseet som åbner kl. 10.

## Sælariet



I Sælariet kan du opleve sælerne i vandet gennem de store undervandsruder eller gå på opdagelse i de mange forskellige indkig i børnehøjde. Du kan også opleve sælerne oven vande, når de ligger og nyder livet på land.

Sælariet er inspireret af Vadehavet, hvor der lever både spættede sæler og gråsæler. I øjeblikket har vi to spættede sæler (Pebbles og Arn) og to gråsæler (Rasmine og Else) i Sælariet.

## Akvariet

Her finder du Danmarks flotteste rørebasin, hvor du kan få stillet din nysgerrighed og mærke overfladen af en rokke eller en plettet rødhaj. I akvariet kan du bl.a. finde rødhajer, sømrokker, helleflyndere, torskefisk, havål, guldbrasen og havørreder.



## cafe MS Smag

I cafe MS Smag skal vi nyde et lækkert måltid med fantastisk udsigt ud over bl.a. strandbredden, vadehavet og skulpturen "Mennesket ved Havet", også kendt som de fire hvide mænd.

Efter besøget på Fiskeri og Søfartsmuseet gør vi et kort stop ved "de fire hvide mænd" inden vi besøger Sædden Krike.

**Sædden Kirke** ligger i Esbjerg-bydelen Sædding, ca. 4 km NV for centrum. Kirken er tegnet af Inger og Johannes Exner, som også har tegnet menighedshuset ved



Mølholm kirke, hvor vi holder vore gildehaller.



Vi begynder herefter så småt hjemturen, men tager et enkelt pitstop ved Esbjerg gildets gildehus på Bakkevej i Esbjerg, hvor vi indtager Eftermiddagskaffen med kage. Så går turen videre til Vejle hvor vi afslutter en forhåbentlig dejlig dag omkring kl. 1800.

Det eneste du skal medbringe er: Morgenkaffe, en kaffekop, kniv og masser af godt humør.

Pris pr. Person er kun kr. 300,00.\*

\*Obs. Prisen dækker morgencomplet, mad på Cafe smag med en øl eller vand, Eftermiddagskaffe med kage, samt transporten (all inklusive 😊)

Tilmelding senest den 26. august 2022 til Kirsten G. Madsen, tlf. 60860212 eller mail:kirstengam@live.dk.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

Hilsen  
Den gamle Gruppe B.

# Udflugt 1. Vejle gruppe A

6 glade gildebrødre drog afsted i dejligt solskinsvejr ud i det danske sommerland. Vores sidste komsammen inden vi efter ferien starter i nye grupper.

Første stop var morgenkaffen som blev indtaget ved Hampen sø. Derfra gik turen videre til Grathe, hvor der er rejst et mindesmærke om ” Grathe slaget”

Slaget ved Grathe ændrede Danmarkshistorien, da landet efterfølgende blev fuldstændig uafhængig af den tyske kejser. Det var et meget blodigt slag i år 1157, hvor optakten til slaget var fætrene Svend, Knud og Valdemar, der alle kæmpede om at blive enekonge i Danmark. Efterfølgende blev Svend og Knud enige om at dele landet mellem sig.

Derfra gik turen videre til Frederiks Kirke, men en tur rundt på kirkegården, hvor mange



”Kartoffel Tyskere” mindes (der er rejst en mindesten) og deres efterkommere er lagt til hvile her. Kartoffel tysker er øgenavnet for 265 tyske familier der i 1759 til 1762 blev overtalt / lokket af Frederik V til at danne en koloni på alheden, med henblik på opdyrkning af heden. Det var ikke dem der indførte kartofflen til Danmark, men dem der lærte

danskerne at dyrke og spise kartofler.

Næste stop på turen var Kongenshus mindepark, hvor også sulten var begyndt at melde sig, så vi fandt en dejlig læ krog, hvor vi indtog vor dejlige og lækre medbragte frokost.

Efter at have slået mave og lidt snakken gik turen videre til Brande. Her var liv og glade dage, byfest samt udstillingen street arts. Der var kø ved alle malerierne, men vi fik dog ”skoret” et par billeder. Det var fantastisk at se og absolut et besøg værd.



Turen fortsatte så til Smidstrup ved Give, hvor vi fik vor kaffe med Helle P.’s hjemmebagte kage, dejligt men vi var ved at være lidt trætte men fik dog til en snak / evaluering af turen. Vi var alle meget tilfredse med turen som Bent havde tilrettelagt.

Så gik turen atter hjemad, og vi fik taget afsked med hinanden i gruppen efter en dejlig oplevelsesrig tur med strålende sol hele dagen.

Tak for denne gang og god sommer 😎 Conny

---

## Genoptagelse

12. september bliver Ellen og Hans Lerche genoptaget i 3. Vejle

## Friluftsgildehal i 2. gilde.

Onsdag den 15. juni samledes vi kl. 18 til friluftsgildehal i Knabberup. Det var heldigvis godt vejr, så vi kunne spise den medbragte mad udendørs, hvor der er borde og bænke.

Klokken 19 begav vi os til bålhytten for at holde gildehal. Bålet var tændt og fanen rullet ud, da vi kom, så vi startede med at synge ”Fra himlen er du faldet”.

Gildemestertalen indledtes med: ”I en af vore gildesange synger vi om spejderidealene, og vi mindes vort spejderliv og spejdersporten og dens glæder. Så kommer vers tre ”Bag ved spejdersporten ser vi ånden, den at skabe drenge om til mænd. Den at række pigen hånden til at bygge Danmarks hjem” (nr. 142 i Gildesangbogen) - Den forskelsholdning til drenge og piger var aldrig gået i dag”

Det var en holdning, der var fremherskende i 1940`erne, dengang var det noget særligt, når pigerne gennemførte en længere uddannelse. De fleste gik fra skolen til arbejde i huset, de passede hjem, børn, ægtefælle, og ofte var det også kvinderne, der stod bag de herskende herrer.

Vi hørte om, hvordan pigerne - efter nogen betænkeligheder fra Baden Powells side - fik lov til at komme med i spejderbevægelsen. Dog skulle de hovedsageligt beskæftige sig med øvelser, der gjorde dem til dygtige husmødre.

De tider er fortid. I dag er drenge- og pigespejderne sluttet sammen, man har lært at respektere hinanden, man er lige værdige og lige værdifulde.

Efter en sang fortalte Bodil om Tinnetøksen og gildehallen blev lukket.



Snart samledes vi igen ved bord og bænke for at drikke kaffe og få en



hyggelig snak.

Aftenen sluttede med at vi i kreds sang spejdersangen, og vi kunne sige farvel og god sommer til hinanden efter en hyggelig aften, hvor Tinetgruppen som sædvanligt havde gjort alt parat, før vi ankom.

G.C



## Gildemøde den 9. juni Æbleskoven

Ved Daugård strand

Vi starter aftenen med at fejre Lillian og Niels Hennings guldbryllup, som de lige har haft. De medbragte 2 fl. Champagne og glas, så det blev fejret på behørig vis.



Aftenens opgaver bestod af at bage æbleskiver over bål, som Henny Instruerede os i, og derefter skulle vi tælle de nyplantede æbletræer, der var I skoven, der var mange forskellige bud på det.

Ved stranden stod Else, klar med metaldetektor, og viste os området hvor der var gemt gamle mønter i sandet, men det lykkes ikke helt.



Så var der knob gætning, og kontrol om de var bundet rigtig, det var der forskellige meninger om.



Efter opgaverne, skulle der grilles, Niels Henning havde købt kød ind mørbrad og pølser, så var der lavet salat hjemmefra, og Else havde bagt en lækker kage.

En vellykket aften.

3 gilde

Henny



## FELLOWSHIP DAY 2022 I FREDERICIA

**Onsdag den 26. oktober kl. 18.30**  
**Trinitatis Kirkes Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia**

**Kl. 18.30 Vandrehal i Sognegården**

**Kl. 19.00 Gildehal**

**Kl. 19.30 Velkomst og spisning**

**Kl. 20.45 Kaffe og foredrag**

af Marie Autzen, spejder i Olaf Rye Gruppe i Fredericia

Vi forventer at slutte kl 22.00 og glæder os til at se rigtig mange.



### **Tilmelding;**

Birthe Egelund Rasmussen

mail: [amber@rasmussen.mail.dk](mailto:amber@rasmussen.mail.dk)

eller mobil 2611 4800

**SENEST DEN 14. OKT**

### **Vigtigt!**

Oplys deltagernavne og dit gilde.

Pris **175 kr.** ekskl. drikkevarer der kan købes **KONTANT** på stedet.

Betaling via MobilePay på **2611 4800** eller

bank **reg. 0757 kontonr. 7575619997**

(husk at skrive navn på overførslen)

**MAN ER FØRST TILMELDT**

**NÅR MAN HAR BETALT**



Gildehilsen

GIM gruppen i Fredericia

# Arrangementer

Dato	Gilde	Arrangement	Arrangør
07-08-2022	Alle	Fællesudflugt	udvalg
11-08-2022	2	Gilderådsmøde	2
17-08-2022	1	Friluftsgildehal	A+B
02-09-2022	3	Ø-tur med overnatning til 04-09-2022	Ø-Tur udv.
04-09-2022	1	Udflugt 1. Vejle	GL. grp.B
12-09-2022	3	Friluftsgildehal med optagelse	Grp. 1
15-09-2022	2	Gildehal	2
21-09-2022	1	Gildehal	B + C
12-10-2022	1	Gildehal	C + A
26-10-2022	Alle	Fellowship - Fredericia	GIM
02-11-2022	1	Gruppeledermøde	GM
08-11-2022	3	Gildemøde	Grp. 2
10-11-2022	2	Gildehal	2
16-11-2022	1	Gildemøde	A + B
04-12-2022	3	Julemøde	Grp. 3
07-12-2022	1	Julegildehal	B + C
08-12-2022	2	Julegildehal	2
<b>2023</b>			
11-01-2023	1	Nytårsgildehal	C + A
07-02-2023	3	Gildemøde	Grp. 1
08-02-2023	1	Gildehal	A + B
08-03-2023	3	Gildeting	Ledelsen
01-03-2023	1	Gruppeledermøde	GM
15-03-2023	1	Gildeting	B + C
		Vejle Gildeting	
		Tankuddeling	
24-04-2023	3	Sct. Georgs Aften Gildehal	Grp. 2
26-04-2023	1	Sct. Georgs aften	C + A

Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme.



**Leder for oktober/november udgaven er 3. Vejle**

**Deadline for oktober/november udgaven er 25. september 2022**

**Materiale der skal med i denne udgave sendes til:**

**TK@thorsol.dk**

