



Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr. 5

Oktober - November 2021



Hurra for ytringsfriheden.

Jeg er efterkrigsbarn og opvokset i Sønderjylland. Og mærkede meget som barn, at der var dem og os. Mine bedsteforældre blev tvunget til at kæmpe for tyskerne i 1. verdenskrig. Den ene i Tyskland og Rusland, den anden i Frankrig. De kom begge hjem, men havde mareridt om natten over krigens barske hændelser.

Det var svært for dem og prægede dem hele livet. Jeg legede med hjemmetyskernes børn, men vi blev aldrig bedt indenfor. Vi legede med hinanden i fred og fordragelighed, og vi gik i forskellige skoler. De i tysk skole, jeg i dansk skole, så det gav afstand til hinanden. Men vi accepterede det.

Jeg tænker på, hvor meget det betød/betyder for mig at være dansk. Og nu hvor vi hører om de forfærdelige ting, der overgår afghanske kvinder og børn. Vi er alligevel privilegerede. Kvinder og børn har her i Danmark fri adgang til skole, uddannelse, at komme ud på arbejdsmarkedet og bevæge os frit omkring, og vi har ytringsfriheden.

Det er svært at forestille sig, at de afghanske børn og kvinder har været afskåret fra dette. Men på grund af bl.a. vore soldaters indsats har man forsøgt at få indført demokrati i landet i 20 år. Der var åbnet op for skolegang, uddannelse og arbejde for børn og kvinder.

Nu er Taliban tilbage og har taget magten. Det må være forfærdeligt at have oplevet lidt frihed. Måske skal kvinder

igen vende tilbage til hjemmet og blive der, og børn kan ikke tage uddannelse. Kvinderne må ikke gå udenfor uden ledsagelse af en mand.

Jeg må sige, at jeg er lykkelig for at være dansk, og kan ikke andet end undre mig over, hvor mange der er utilfredse i vores lille land. Håber de får øjnene op for, hvor heldige de er. Lad os slippe for de negative, kritiske bemærkninger, der konstant kan læses på Facebook.

Prøv at forestille dig, hvis vi blev invaderet og fik at vide, at vi ikke måtte gå i skole, ikke tage uddannelse, ikke måtte gå ud alene, ikke se tv, høre musik osv.

I vor tid er mange familier blevet skilt fra hinanden, Berlinmuren, Cypern delt i en græsk/cypriotisk del og en tyrkisk/cypriotisk del, Syd- og Nordkorea. Det betød, at mange familier blev delt, og derfor ikke har set hinanden i mange, mange år.

Conny – 1.
Vejle.



1. SCT. GEORGS GILDE

I et betagende, herligt morgenrøde var der fremmødt en gruppe særdeles meget forventningsfulde gildebrødre, der skulle på en udflugt til SKANDINAVISK DYREPARK den 5. september.

Efter at de traditionelle morgenhilsner var overstået, tog man plads i bilerne.

Ruten var, at der blev kørt ad den gamle hovedlandevej op til Horsens. Men ak og ve, her mødte vi det første vejarbejde, altså måtte vi ud i en længere omkørsel, førend vi atter var på rette vej. Men nej, vi endte i en blind vej, humøret var ikke gået tabt og der blev fundet en omvej, så vi endelig endte ved vort sted for kaffen. Udvalget havde fundet det meste yndefulde sted for formiddagskaffen, nemlig ved Guldbryllups anlægget, med en bedårende udsigt ned mod det stille, men meget blå vand i Skanderborg søen.

Kaffen blev indtaget med blik for den eventyrlige natur, der omkranser søen, hvilken herlig naturoplevelse vi fik.

Atter i bilerne gik det op mod SKANDINAVISK DYREPARK. Bilerne blev parkeret, billetterne omdelt, hvorefter der var lejlighed til at gå rundt i Dyreparken og nyde at se, hvorledes dyrene nød det pragtfulde septembervejr og de mægtige områder, de havde at bevæge sig på.

Der var indlagt tre fodervisninger i dagens program. Den første vi fik at se var fodring af ulvene, med en dertil god information om ulvene og deres liv, så vi var ikke bange for *Den store stygge ulv*, den er nok mest bange for os mennesker, den møder på sin vej.

Ørnene gav deres opvisning til fuld karakterskala. Her blev vi vidner til nogle fantastisk dygtige fugle, når de fanger fisk i vandet, hvilket øje de må have. Ligeså her var informationen helt i top.

Isbjørnene er jo i sig selv en mægtig oplevelse at se. På rundgangen i området kom man forbi området, hvor bjørnene holdt til. Den dag var de helt overmodige, sådan som de plaskede i vandet, til stor moro for

både børn og voksne. Da det blev tid til fodring, var der tre enestående og prægtige isbjørne til stede for fodring, der bestod af oksehjerter. Ligesom vi mennesker er for den søde tand, ligeså er bjørnene lækkersultne for at få et æble.

Eftermiddagskaffen blev indtaget ved Dyreparken.

Næste stop blev ved vejen over mod Kalø slotsruin. Denne mægtige ruin fortæller noget om urolige tider i det daværende Danmark.

Inden der blev signaleret afgang, var der lejlighed til at kunne nyde en is med den henrivende udsigt ud over Aarhus bugten.

Atter hjemme i Vejle efter en indholdsrig dag var det nu, der skulle siges farvel og tak for denne gang til den gruppe, der var ansvarlig for turen.

Ref.: Bent Bergsøe Nielsen



Friluftsgildehal 1. Vejle 18. august 2021

Friluftsgildehallen afholdtes indenfor grundet vejret.

Vi blev dog ikke snydt for at samles om bålet, idet der var et kæmpestort billede af et brændende bål på væggen, der brændte lystigt under hele gildehallen.

Det var første gang den nye gildeledelse tiltrådte. Svend Åge som gildemester, Thorkild som kansler, Conny som skatmester og Solveig som dørherold. Coronarestriktionerne er nu lettet så meget, at vi atter må forsamles og det er tilladt at synge. Vi kunne atter synge, når Bruno rullede flaget ud.

Finn holdt 5 min. Sct. Georg. Det handlede om en tur til Læsø. Her var familien atter søgt hen, fordi de kendte det som et godt feriemål, når nu andre planer ikke kunne gennemføres grundet corona.

Svend Åge fortalte i sin gildemestertale om at være turist i sit eget land. Han, Hanna og noget familie var taget en tur til København og havde her set Københavns turiststeder. F.eks. havde de gået rundt på Assistens Kirkegård for at se berømte personers grave, som Søren Kierkegaard og H. C. Andersen. Turen gik også til Christiania.

Her i sommer har det atter været muligt at gå til fodbold og håndbold. Svend Åge havde haft stor fornøjelse af atter at opleve en kamp på Vejle Stadion.

I eftergildehallen blev serveret den traditionelle forloren skildpadde. Vi sang ”Marken er mejet”.

Man blev enige om at rette henvendelse til stadsgildemesteren om at indkalde til stadsgildeting hurtigst muligt.

Anne-Marie

1. Gilde holder Gildemøde i november

**1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 17. november 2021, kl. 19.00 i Menigheds-
huset ved Mølholm Kirke.**



Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget spændende foredragsholder. Det drejer sig om en mand ved navn Hans Pabst. Hans Pabst har været udsendt til et dansk nødhospital i Kabul / Afghanistan, som han vil vise billeder fra og fortælle om sine oplevelser og ophold i Afghanistan.

Der serveres kaffe og franskbrød med pålæg, og der er ligeledes under foredraget en øl eller vand med i prisen.

Gildebrødre med ægtefælle/partner og venner fra de øvrige gilder i Vejle er meget velkomne.

Der vil blive opkrævet kr. 50,- til dækning af øl/vand, kaffe og brød, samt udgifter til foredragsholderen.

Gildebrødre fra 1. gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores SOS-barn.

Tilmelding til Elsebeth Svendsen på mail: els@aab-net.dk eller telefon 4031 5313 senest den 12. november.

Svend Aage Bak

Årskalender 2021 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle



Måned	Dato	Arrangement	Gilde
Januar	13.1. aflyst	Nytårgildehal	1.-2.-3. gilde
	21.1.	Gilderådsmøde	2. gilde
Februar	10.2.	Gildehal	1.gilde
	11.2.	Gildehal	2.gilde
	9.2.	Gildemøde	3. gilde
Marts	3.3.	Gruppeledermøde	1.gilde
	17.3.	Gildeting	1.gilde
	?	Vejle Gildeting	1.-2.-3. gilde
	11.3.	Gildeting	2. gilde
	10.3.	Gildeting	3. gilde
April	?	Tankuddeling	1.-2.-3. gilde
	21.4.	Sct. Georgs Aften	1.gilde
	28.4.	Distr.gildeting	1.-2.-3. gilde
	22.4.	Sct. Georgs Aften	2. gilde
	23.4.	Sct. Georgs Aften	3. gilde
Maj	10.5.	Ridderhal Kolding	1.-2.-3. gilde
	26.5.	Friluftsgildehal	1.gilde
	20.5.	Gildemøde	3. gilde
	27.5.	Gildehal	2. gilde
Juni	Onsdag 16.6.	Friluftsgildehal	2. gilde
	10.6.	Friluftsarr.	3. gilde

Juli			
August	18.8.	Friluftsgildehal	1.gilde
	12.8.	Gilderådsmøde	2. gilde
September	5.9.	Udflugt 1. gilde	1.gilde
	22.9.	Gildehal	1.gilde
	16.9.	Gildehal	2. gilde
	3.-6.	Øtur med overnatning i	3.gilde
	16.9.	Svendborg Friluftsgildehal	3.gilde
Oktober	20.10.	Gildehal	1.gilde
	27.10.	Fellowship	Vejle
November	3.11.	Gruppeledermøde	1.gilde
	17.11.	Gildemøde	1.gilde
	11.11.	Gildehal	2.gilde
	10.11.	Gildemøde	3.gilde
December	8.12.	Julegildehal	1.gilde
	9.12	Julegildehal	2.gilde
	5.12.	Julemøde	3.gilde
	7.12.	Sclerosefest	1.-2.-3.gilde

2. Sct. Georgs Gilde

Valg til ledelse, laug og udvalg på Gildeting 12. august 2021

Gildemester:	Bodil Jølver
Gildekansler:	Agnes Jacobsen
Gildeskatmester:	Palle Krag
GIM/International:	Birte Jul Pedersen Gurli Christiansen
GUM:	Gurli Christiansen
Turudvalg:	Anni Kristensen Asta Iversen
IT medarbejder:	Annelise Debois
Lydavisen:	Annelise Debois, Keld Kirkeskov, Gurli Christiansen
Optagelsesudvalg:	Gildeledelsen
Væbnerudvalg:	Gildeledelsen
Ridderudvalg:	Asta Iversen
Scleroseudvalg:	Liss Mose Hansen, Hanne og Palle Krag
Spejderlaug:	Bodil Jølver
Frimærkelaug:	Palle Krag
TANKEN:	Lejf V. Jensen, Suppl. Palle Krag
Vadestedet:	Agnes Jacobsen
Revisorer:	Lejf V. Jensen, Keld Kirkeskov
Revisor-suppleanter:	Asta Iversen, Anni Kristensen
Kælderlaug:	Asta Iversen, Agnes Jacobsen,

Friluftsgildehal i 2. Vejle 16. juni 2021



Igen i år mødtes vi i den flotte bålhytte ved Skibet, der ligger smukt i Vejle Ådal. Tinnnetgruppen stod for denne aften og vi startede som altid med madkurven og derefter gildehal. Det er altid dejligt at være samlet om bålet og mindes stemningen fra vor spejdertid. Lejff Jensen Tinnnetgruppen, holdt gildemestertalen der handlede om coronatiden og at det efter lang tid igen er muligt at mødes. Annelise Debois holdt båletalen, der havde Genforeningen som emne. Annelise havde deltaget i grundlovsdagen på Rødding Højskole og oplevet Sigurd Barrett med hans nye Genforeningssang ” Man må trække en grænse” som har givet nok så meget omtale i grænselandet. Hygge om bålet med de kendte bål-og spejdersange. Efter Reveillen fra den gemte båndoptager, samledes vi om kaffeborde med gildesangbogen og vi sluttede aftenen med at ønske en god sommer og på gensyn! 🍀☀️

Annelise





Naturgruppen i 2. Vejle var i september på den årlige tur og boede på hotel i Plön ved Plöner See. 3 dage på oplevelse i det skønne område, hvor vi besøgte byerne Plön, Bad Malente, Eutin og sejltur på søerne!

På udturen spiste vi frokost ved svævefærgen i Rendsburg, der stadig er under renovering, så vi fandt noget byggemateriale at sidde på, vi er jo opfindsomme spejdere! Om eftermiddagen på historisk rundvisning i Prinzenhaus, lystslot/skole til slottet i Plön, inden vi ankom til hotellet.

Næste dag sejlede vi fra Plön til Bad Malente på de skønne søer Höftsee, Behlersee, Langensee og Dieksee. I Bad Malente gik vi tur i den flotte kurpark og langs promenaden, der tydeligt viser vi er i en kurby!

Sidste dag på hjemturen kørte vi til Eutin og gik tur i det hyggelige bycentrum med kirken og den gamle Markedsplads. Vi kørte over det højeste punkt 167m Bungsberg til byen Panker, med det flotte gods og mange små huse med kunstbutikker, gallerier og en landsbykro med Michelin stjerne! Vi nøjedes med sodavand fra Fleggaard og kager fra Rema i græsset foran! Herefter fandt vi en hyggelig restaurant til aftensmaden i den hyggelige havneby Eckernförde, inden turen hjem til Vejle! En rigtig dejlig tur der kan anbefales aktive gildebrødre! 🍀☀️

Annelise Debois - 2. Vejle



Ø-tur 3. gilde

3. - 5. september 2021 fandt 3. gildes årlige ø-tur sted.

Vi mødtes ved Lundeborg Havn, hvor arrangerende gruppe stod klar med kaffen. Herefter gik det ad småveje til Svendborg, hvor vi indlogerede os på Vandrehjemmet.

Efter den overdådige to-retters buffet! var vi på rundtur i den smukke by. Tilbage på vandrehjemmet stod den på fællessang - godt vi har et par forsangere.

Næste dag tog vi med færgen til Drejød. Efterhånden blev det lunere i vejret og solen kom frem. På Drejød fandt vi borde og bænke tæt på havnen. Her blev madpakkerne fortæret. Så kom der en traktor med anhænger, hvorefter vi blev kørt rundt på hele øen af Lars med flere stop undervejs, hvor vi hørte om øen. Vi endte nede ved Lars. Her stod hans hustru klar med kaffe og lagkage samt lakridssmåkager.

Så var der turen tilbage gennem det smukke Svendborgsund. Om aftenen fik vi Ærø-gryde på Hotel Ærø. "Spis bare, vi har mere ude"! På hjemvejen til vandrehjemmet var der nogen, der fandt et værtshus. Efter morgenmaden søndag var der et interessant besøg på Forsorgshjemmet, inden kursen blev sat mod vest efter en god week-end.

Else



Friluftsgildehal 3. gilde

16. september var 3. Vejle igen heldige med vejret. Vi mødtes ved Ravningbroen, hvor der blev grillet i det milde septembervejr.

Da vi havde spist, rykkede vi ind i madpakkehuset, hvor gildehallen blev afviklet. Det er rart at have en arbejdsvogn med, der kan klare lys mm.

Efter kaffen blev det til et par enkelte sange, inden vi dannede broderkæde udenfor i mørket.

Else





Onsdag den 27. oktober kl. 18.30

Mølholm Sognehus og Kirke, Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle

Kl. 18.30 Vi mødes i Mølholm Sognehus

Kl. 19.00 Åben Gildehal i Mølholm Kirke

Kl. 19.30 Velkomst og traktament i Mølholm Sognehus

Kl. 20.45 Kaffe og gæsteforedrag

Redaktionschef Kristian Pahas
Vejle Amts Folkeblad
Arbejdet på en redaktion

Vi forventer at slutte ca. kl. 22.00 og glæder os til at se rigtig mange!

Tilmelding: Annelise Debois annelisedebois@get2net.dk eller ring på mobil 61 69 70 08 - **Vigtigt!** Oplys alle deltagernavne og dit gilde!

Pris 150 kr. ekskl. drikkevarer der kan købes kontant på stedet.

Betaling via netbank inden 7. okt. (husk at skrive navn på overførslen)

Reg.nr. 1682 kontonr. 3224789334

Gæster er meget velkomne!

Gildehilsen
GIM gruppen i Vejle



SCT. GEORGS GILDERNE

Trekantområdets

Distrikt

Det sker i Gilderne 2021



1. Vejle

20.10.	Gildehal	B + C
27.10.	Fellowship	Vejle
3.11.	Gruppeledermøde	
17.11.	Gildemøde	C + A
7.12.	Sclerosefest	

2. Vejle

27.10.	Fellowship	Vejle
11.11.	Gildehal	Gruppe 2
7.12.	Sclerosefest	

3. Vejle

27.10.	Fellowship	Vejle
10.11.	Gildemøde	Gruppe 3
7.12.	Sclerosefest	

Vadestedet udkommer igen primo januar 2022

Deadline: 24. november 2021 (bedes venligst respekteret!)

Leder: 2. Vejle

Redaktør: Agnes Jacobsen

Tyttebærvej 7, 7100 Vejle

Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104

Mail: agnes.jacobsen@mail.dk