



Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr.5

Oktober - November 2015



Skal,- skal ikke?

Efter lang og moden overvejelse og måske et par enkelte puf fra personer i vores omgangskreds valgte vi ”skal”. Nu skulle vi prøve det, for når vi var sammen i vores omgangskreds blev der talt meget, rigtigt meget om ”gildet”. Vi hørte om udflugter, positive oplevelser og ikke mindst et samvær med et godt værdigrundlag i det personlige, - men sommetider også lidt muggen i ”hjørnerne”.



For os lød det interessant ” lidt mere for den ene af os end den anden” men så kommer jo alle spørgsmålene. Vi har jo aldrig været spejdere! - og det nærmeste vi har været det er som campister med midsommer bål og snobrød, så kunne det gå an?



Nå men det skulle vel være til at overvinde. Men hvad så når man er mere eller mindre genert overfor alt det fremmede og ydermere skal sige noget, når man bliver optaget i gildet ”uha da”. Vi blev inviteret til at deltage i en åben gildehal for at se og høre om hvad det hele drejede sig om.

Så gik det stærkt, for allerede inden vi skulle deltage i den åbne gildehal blev vi inviteret med på udflugten til den Fynske Landsby, hvor vi for første gang mødte alle gildebrødre i 1. vejle. Det blev helt igennem en god tur og en rigtig god dag. Det gjorde det måske også lettere for os på den efterfølgende gildehal, for nu havde vi trods alt

mere eller mindre genert overfor alt det fremmede og ydermere skal sige noget, når man bliver optaget i gildet ”uha da”. Vi blev inviteret til at deltage i en åben gildehal for at se og høre om hvad det hele drejede sig om.

Så gik det stærkt, for allerede inden vi skulle deltage i den åbne gildehal blev vi inviteret med på udflugten til den Fynske Landsby, hvor vi for første gang mødte alle gildebredre i 1. vejle. Det blev helt igennem en god tur og en rigtig god dag. Det gjorde det måske også lettere for os på den efterfølgende gildehal, for nu havde vi trods alt set de fleste. Vi blev rigtig godt modtaget af alle og følte os rigtig velkommen.

Efterfølgende var vi på besøg hos ”optagelsesudvalget” et par gange og var så klar til at blive ”optaget”. Vi fik overrakt vort gildebrev den 30. oktober 2014. I den forgangne periode har vi oplevet mange søde mennesker i Sct. Georgs gilderne, hvilket har underbygget vor beslutning om vi ”skal” er den rigtige.



Det sammenhold, fællesskab og grundlæggende livsanskuelse som gildet er bygget op om er på mange områder sammenfaldende med vore, og vi håber derfor at vi fremover kan udbygge og bidrage positivt til dette fællesskab.

En stor tak til alle gildebredre
Solveig & Thorkild

1. Vejle

1. Gildes friluftsgildehal

Den 20. august samledes 1. Gilde til friluftsgildehal i spejderhuset i Højen.

Det var en fantastisk aften. Gildehallen blev afviklet udendørs, og der var så vindstille, at lysene på højbordet brændte under hele Gildehallen.

Gildemester Finn fortalte i sin Gildemestertale om, at han var "faldet over" de gamle protokoller helt tilbage til Gildets oprettelse i 1937. Det var ret interessant at læse om, og især de første år er ret detaljeret beskrevet. Vi må nok erkende, at der var mere fut i Gilderne i "gamle dage".

Der er nok nogen forskel på gildearbejdet, og måske især afviklingen af arrangementerne, hvis man sammenligner, hvordan det var dengang, og hvordan det er nu.

Finn fandt det dog tankevækkende, på trods af de forskelle, der måtte være, at de samme grundlæggende tanker og værdier har bestået i Gildet i Vejle i næsten 80 år

Poul H. læste under 5 minutters Sct. Georg en sjov artikel om "appelsinkonflikter" og "appelsinløsninger". Forfatteren sammenlignede barndommens appelsinkonflikter, altså det fænomen, at en søskendeflok skal dele en appelsin, og sker det ikke med millimeterretfærdighed, udbryder der konflikt.

Forfatteren sammenlignede så med forhandlinger på den storpolitiske scene, hvor ingen ønsker at få mindre end de andre, helst mere, og som minimum det samme. Det var en sjov og tankevækkende sammenligning.

Eftergildehallen foregik indendørs, det blev trods alt lidt køligt. Den arrangerende gruppe diskede traditionen tro op med sild og forloren

skildpadde. Det skal vi altid have til den første Gildehal efter sommerferien.

Under eftergildehallen læste Finn det seneste nyhedsbrev om vores SOS-barn i Rwanda. Barn og barn - Christine, som hun hedder, er nu 20 år gammel og halvvejs gennem sin uddannelse til sygeplejerske.

Vi havde som sædvanligt en hyggelig aften.

Finn

Friluftsgildehal

1. Vejle udflugt den 6. september 2015

Så oprandt dagen hvor 1. Vejle skulle på udflugt, og det var med bange anelser for vejrliget at vi mødtes på Bilka's parkeringsplads kl. 0900. Der var allerede stor aktivitet på parkeringspladsen hvor der var stillet op til bagagerumsmarked. Efter at "tropperne" var samlet og fordelt i fire biler, - det tog lidt tid, men af sted kom vi, alle 16 deltagere i udflugten. Turen gik af Viborgvej med en lille afstikker til Hvoldgård gods.

Turen fortsatte så videre til Hampen sø, hvor vi skulle have kaffe og rundstykker. Den arrangerende gruppe diskede rigtig op med forskelligt slags morgenbrød med ost – endda mere end et stykke



ost pr. mand "Poul Erik" – diverse syltetøjer, dejligt smør til – "Anne

Marie"- og blødt brød. Som ekstra tilbehør fik vi ikke blot "en enkelt" men hele 2 enkelte. Der var højt humør, ikke en dråbe regn i sigte, og solen tittede frem imellem skyerne.



Efter grundig information om vigtigheden af, at der også blev fundet

tid til en "tissepause" inden vi fortsatte, kørte vi stille og roligt mod Bølling sø med Klosterhede museum som destination.

Da vi ankom til Klosterhede kunne vi virkelig konstatere at den arrangerende gruppe havde styr på tingene. Ved det udendørs opholdsområde, hvor vi skulle spise sandwich var der på det overdækkede område opsat store skilte med " reserveret til Sct. Georgsgildet 1. Vejle"

Vi pakkede ud og fik dejlig frokost i det fri med sol og næsten skyfri himmel. Der var flere forskellige typer sandwich og der var mere end

rigelig mad til alle, ja selv Michael Olesen, som senere skulle holde foredrag for os fik lidt med.

Michael holdt et formidabelt foredrag om forskellige tidsepoker, ja ca. 12.000 år tilbage, - senere om tørv og dens betydning for området og hvordan disse tørv blev fremstillet. Ja Michael kunne have talt hele eftermiddagen, men vi var nødt til at køre videre til næste destination der var restaurant ”Velling Koller” hvor eftermiddagskaffen skulle indtages.



Vi blev samlet ved et langt bord og der blev serveret boller, der nærmest lignede pandekager – men smagen fejlede absolut ikke noget. Bollerne blev efterfulgt af en pragtfuld lagkage som var i topklasse og snakken gik lystigt. Efterhånden var klokken blevet hen af fem hvor vi skulle til at vende snuden hjemad.

Vi samlede atter på Bilka's parkeringsplads, hvor vi hilste af efter en dejlig dag med masser af godt vejr, der selvfølgelig også var bestilt af den arrangerende gruppe.

Tak til gruppen for et perfekt arrangement.

Thorkild

1.Vejle

Gildebrødre fra 1. Sct.Georgs Gilde i Vejle var på en
extrem event:

Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro



Poul Hebsgaard

1. Gilde holder Gildemøde i november.

1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 19. november 2015 kl. 19.00 i Kirkehuset ved vor Frelzers Kirke.

På Gildemødet vil Frede Pedersen, der har cyklet til Paris som en del af team Ringe, fortælle om sine oplevelser. Ud over oplevelser på turen, vil han også fortælle om arbejdet med at samle penge ind til kræftramte børn, som er turens formål.

Der serveres kaffe med "noget" til i pausen.

Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3 Gilde er velkomne.

Der opkræves et mindre beløb til dækning af udgifter.

Tilmelding senest 16. november til Hedvig 2386 9286 eller hbj@kidmose.eu.

1. Vejle Gilde





Naturgruppen på den årlige ekspedition til steder hvor det er herligt at gå på opdagelse i den særlig spændende natur

Naturgruppen i 2. Vejle på tur til Læsø 2.-4. september 2015.

Vi var 12 af sted på den årlige tur og denne gang var det på opdagelse på Læsø, dejligste ø 1½ times sejlads fra Frederikshavn. Færgen lægger til i Vesterø Havn og straks kørte vi til Byrum som er nærmest "hovedstaden" på øen. Vi havde set at der var loppemarked og det kører man jo ikke forbi, så der blev købt lidt husflid! Vi blev indlogeret på "Hotel og Restaurant Lærkely" i den nordlige del af øen og eftermiddagen gik med at udforske den del og afstandene er jo ikke så store. Stedbetegnelser som Danzigmand, Sælhunderevet og Bløden Hale, Stokken og Kringelrøn er steder med spændende og flot natur. På vejen var vi inde i "Læsø Uldstue" en gammel gård fyldt med de flotteste håndstrikkede trøjer, vævede sjaler og øvrigt strik. Der blev pludselig lidt trængsel mellem reolerne, da en busfuld pensionister fra Brørup blev sat af, så yderligere køb blev udsat til næste dag! Her skulle vi også gøre vores indkøb af kantareller der blev solgt fra de små boder langs vejen. Noget af det første man ser på Læsø er de gamle gårde med tangtag. Det er helt unikt og man kan nok synes det ser lidt uordentligt ud, men det er fantastisk og det eneste sted i verden med den tradition. Desværre er der ikke længere ålegræs til tangtagene, men man forsøger på forskellig vis at bevare, hvad der stadig kan reddes ved hjælp af ålegræs fra Bogø og Møn. Den store seværdighed er Læsø Saltsyderi sydpå ved Rønnerne. Vi fik set produktionen af salt til det bliver hældt på de små hvide poser som vi kender. Der er produceret salt på Læsø i mere end 500 år. Der produceres i dag ca. 70 tons salt og til det medgår ca. 2.000 m³ brænde. Saltsyderiet stoppede i 1730 da man ikke havde flere træer på Læsø, men i 1990 fik denne produktion nyt liv og man syder i sydehytter der er kopi af de gamle hytter fra middelalderen. Det var meget interessant og stedet besøges af mange turister hvert år. På vores 2 dage på øen var der også besøg i de forskellige kirker og naturligvis en frokost på havnen med lune fiskefrikadeller! Vi kom forbi noget så usædvanligt som en hel mark med porse og selvfølgelig blev der plukket til vinterens dram! Det var spritfabrikkernes mark vi lånte lidt af, da de ikke havde fået høstet i år.

Vejret var dejligt, humøret var godt og vi glæder os til næste år!

Annelise Debois 2. Vejle

Årskalender 2015/16 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle



Måned	Dato	Arrangement	Gilde
Juni			
	11.6.	Friluftsgildehal	2. Gilde
	14.6.	Fællesudflugt	1.2.3. Gilde
Juli			
August			
	20.8.	Friluftsgildehal	1. Gilde
	20.8.	Gilderådsmøde	2. Gilde
	8.8.	Jazz i Grusgraven	3. Gilde
September	6.9.	Udflugt	1. Gilde
	17.9.	Gildehal	2. Gilde
	24.9.	Gildehal	1. Gilde
	4.-6.9.	Gilde weekend	3. Gilde
	24.9.	Gildehal	3. Gilde
	18-20.	Landsgildeting i Køge	1.2.3. G.
Oktober			
	22.10	Fellowship Day i Fredericia	1.2.3. Gilde
	29.10.	Gildehal	1. Gilde
November			
	5.11.	Gruppeledermøde	1. Gilde
	12.11.	Gildehal	2. Gilde
	19.11.	Gildemøde	1. Gilde
December			
	1.12.	Sclerosefest	1.2.3. Gilde

	10.12.	Julegildehal	1. Gilde
	10.12.	Julegildehal	2. Gilde
2016			
Januar			
	13.1.	Nytårgildehal	1.2.3. Gilde
	28.1.	Gilderådsmøde	2. Gilde
Februar			
	25.2.	Gildehal	2. Gilde
Marts			
	3.3.	Gildeting	2. Gilde
April			
	14.4.	Sct. Georgs Aften	2. Gilde
	12.4.	Vejle-Gildeting	1.2.3. gilde
	30.4.	Spejderløb	1.2.3. gilde
Maj			
	12.5.	Gildehal	2. Gilde
	18.5.	Ridderhal Koldinghus	1.2.3. G.
	25.5.	Distriktsgildeting Kolding	1.2.3. G
Juni			
	?	Friluftsgildehal	2. Gilde

Septembergildehal i 2. Vejle

Efter en lang ferie samledes vi atter til gildehal. Enkelte var stadig på ferie, men de fleste af os kunne nyde gildehallens ritualer, Michala Patris' fløjtespil og gildemestertalen.

I gildemestertalen spurgte Bodil: Hvem er du? Det er det første spørgsmål, man stiller til en lille ny verdensborger og til den fremmede, der kommer til vort land. Man tilføjer nok også: Hvad vil du her? til den fremmede. Og endelig må man spørge: Hvem er jeg? Hvad kan jeg gøre? Bodil svarede med et digt af Merete Bandak, hvori der bl.a. står:

Mød mig med omsorg og åben favn

Jeg er en flygtning på åbne have

Bag mig er ufred og friske grave

Forude: Venter en venlig havn?

Lisbeth holdt 5 min. Sct. Georg og talte om at passe godt på den dyrebare tid og udnytte den bedst muligt.

I eftergildehallen hyggede vi os med lidt mad, et par sange og megen snakken. Annelise fortalte i et indlæg om Kirk Kapitals Domicil, der er ved at blive opført på havnen i Vejle, og Hanne fortalte om, hvordan hun og Palle oplevede at hilse dronningen velkommen med gildets fane, da der var kongeligt besøg i Vejle den 3. september.

En hyggelig aften sluttede med spejdersangen.

G.C.



Mærkedage



2. Gilde

Grethe Jensen
Keld Kirkeskov

80 år
70 år

14. oktober
9. november



DIT EGET VEJR

Unødigt unænsom at vandre
blir dig din jordiske vej,
hvis du tror det er solskin på andre
og bare regner på dig.

Løsningen:

Vi var 7 gildebrødre fra Vejle gilderne. Hanne Krag er dog gemt bag Palles brede ryg, og kan derfor ikke ses på billedet.

Ændring til telefonlisten:

Inger Marie Jensen har nedlagt sin fastnet telefon 76-497023.
Træffes på mobil nr. **22 38 70 23**

Gilderne i Faneborg ved royalt besøg den 2. september

Kongeskibet anløb Vejles sydkaj kl. 10.00.

Nu er det område jo ikke særlig festligt i sig selv. Det blev der rådet lidt bod på med en faneborg, Livgardens Musikkorps orkester samt børn og voksne bag en afskærmning. Her blev der svinget med flag og adskillige børn havde kroner på hovedet.

Nu har Vejle jo ingen garnision og kan derfor ikke stille en æresgarde, så kommunens fanebesiddende foreninger var inviteret til at stille en Faneborg, som majestæten og gemalen kunne inspicere. Repræsenteret var bl.a. Hær-, Marine- og Flyverhjemmeværnet, Garderforeningen for Vejle & Omegn, OK-klubben, Fodslaw og så vi gildebrødre. Vi fik 1 times faneekcersits af en oberst med en høj, klar stemme.

Her lærte Hans som faneherold, at når man hilser majestæten sker det i en ca. 30 grader vinkel – så ved han det!

Nu var vejret ret blæsende og en del fanebærere godt oppe i årene, så kommandoerne blev ikke altid hørt så godt. Til sidst var obersten nogenlunde tilfreds – ja vi var mindst dobbelt så gode som fanebærerne i Ebeltoft!

Så ankom kongeskibet præcis på minuttet.

Nogle nede i vores ydmyge ende huskede ikke rigtigt de sidste ”fanen ud” og ”fanen ind”, som han dirigerede med sin sabel. Folk havde nok travlt med en lang, dyb indånding og øjnene rettet mod dronningen og den bagudsakkende prisgemal. Da dronningen var nær, mistede Palle Krag herredømmet over 2. gildes flagdug, som svøbte sig noget så omhyggeligt rundt om Hans’ hoved, at han ikke fik fulgt hende med øjnene, som man ellers bør.

Formiddagen sluttede i solskin og streng blæst, men det var ellers en sjov og anderledes oplevelse.

Gildehilsen Gerda, 3. Vejle



Opgave

Hvor mange gildebrødre kan andre mon se på dette foto?
Svaret finder du på siden med mærkedage.



Fanerne vendte ud mod vandet, da skibet ankom. Derefter skiftede fanen side.

Et veloplagt kongepar vinkede og vinkede, men måtte bestemt også lægge hånden på hatten i blæsevejret



Alle billederne er taget af Solveig fra 1. Vejle



Fellowship Day

**Fredericia gilderne inviterer til
Fellowship arrangement 2015
Torsdag den 22. Oktober kl. 19.00 i
Trinitatis sognegård**

Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

Åben gildehal og en god RECEPTIONS-BUFFET,
herefter vil

**'AMI' Anne–Margrete Jessen, GM Flensborg
gildet, berette om
gilde-ekspeditioner til Norge, Polen, Litauen
og Tyskland**

Tilmelding og betaling senest: MANDAG d. 12
OKTOBER

Til: **Elsebet Maach Andersen, mobil 2629
9607**

Tlf.: 7585 9607, e-mail:
bet.maach@gmail.com

Betaling: Lån og Spar; reg. nr. 0400 konto
4017229139

Husk at notere navn(e) på tilmeldt(e)

Pris inkl. traktament, drikkevarer og kaffe med
kage: kr. 150 pr person.

Spejderlauget kalder atter alle gildebrødre!



Så er spejderlauget trukket i arbejdstøjet, og første melding til alle gildebrødre lyder: Spejderløbet 2016 bliver et temaløb – det hører I om senere.

Datoen bedes I skrive i kalenderen:

LØRDAG 30. APRIL 2016



22. september 2015

**Til distriktets ledelse, GM, GK og GS og
ledelsen i Kolding Stadsgilde.**

Sidste nyt fra LGT 2015 i Køge.

Kære alle

Tak for en god tur til LGT i Køge – hvor vi var 20 GB fra vores DIST. Jeg kan oplyse om, at vi fik genvalgt LGL med en enkelt udskiftning – idet ny LGPR blev Ingrid Danstrup som også er redaktør for bladet!

**DER ER NU OPTIMAL FOCUS PÅ VORES MEDLEMS
TILBAGEGANG PÅ CA. 200 GB OM ÅRET** og det vil sige, at der bliver nedsat en lille HURTIGTARBEJDENDE arbejdsgruppe, hvor jeg formentlig også indgår!?

Inden for det næste ½ år, skal man så være færdige med arbejdet – hvorefter vi har ca. ½ år til drøftelse ude i de enkelte GILDER!

Det er især lovene der skal kigges på – så derfor trak jeg vores forslag (se bladet på side 14) **L1 og B1. Og B2 blev erklæret ulovlig p.g.a. dårligt håndværk i LGL.**

Det vil i praksis sige, at både de

beslutninger som blev truffet til LGT 11 + 13 også var ulovlige da de omhandlede samme emne (Sammen lægning af fonde)!?

DIST fik "overdraget" opgaven, at afholde LGT 17 her i Trekantområdet!

En udfordring jeg har "modsat rettede følelser overfor"! Som du måske husker, fremsatte vi forslag om ændring af LGT i både 2011 + 2013?

Men nu kan det så (måske) indarbejdes i de nye love!?

Derfor bliver vi en lille flok i DIST der starter på dette arbejde, som en optakt - inden flere undergruppe tager over på hver sit felt!

DE 3 BYER VIL NATURLIG VIS BLIVER REPRÆSENTERET I DENNE FØRSTE FASE. Hermed det første "NYHEDSBREV" inden der kommer et officielt referat fra LGL!

Men som du kan se på dette brev, er det jo en distriktsopgave!

TIDLIGERE LGT her i området var Fredericia (1981) og Kolding (1999)..

.

Med venlig hilsen

Karsten Barfoed/DGM
kabar@profibermail.dk

Det var den sommer - næsten!

Kære GILDEBRØDRE!

Jeg læste for kort tid siden noget om TILLID, som et vigtigt RÅSTOF. Samtidig gjorde forfatteren opmærksom på, at vi danskere er et af VERDENS lykkeligste folk blandt andet på dette grundlag. Et synspunkt som mange af os deler, men de færreste nok tænker på i det daglige!? Kan vi så ikke bare standse her og lade to og fem være lige? NÆPPE, for vi har som GILDEBRØDRE (GB) både INTERNT og EKSTERNT GJORT OPMÆRKSOM PÅ - AT VI IKKE ER SOM ANDRE!

En flot "MARKERING", når vi gang på gang GLEMMER at billede og lyd SKAL PASSE SAMMEN, for at VI som GB skal være eller ER TROVÆRDIGE. Det ville derfor være dejligt, nemt og bekvemt hvis vores "indbyggede" GPS (som vi bruger i vores bil til at finde MÅL og adresser på) - hjælp os på rette vej i LIVETS FORSKELLIGE SITUATIONER! Men det gør den jo som bekendt DESVÆRRE ikke!!

Når du læser dette indlæg, så er vores KÆMPEINDSATS på SKAMLINGSBANKEN forhåbentlig godt overstået og vi kan klappe hinanden på skuldrene!? Endnu engang har vi været fri for vores GPS - da vi har prøvet det MANGE GANGE FØR!

Så tak for dette og god arbejdslyst også i GILDET - SELV OM VI OFTE ER "TORDENSKJOLDS SOLDATER".

HVIS DU ER UTILFREDS SOM GB - SÅ SIG DET TIL DIN GILDELEDELSE!

HVIS DU ER TILFREDS - SÅ SIG DET TIL DINE OMGIVELSER, SÅ VI KAN BLIVE FLERE GB!

God arbejdslyst til os alle
Karsten Barfoed/DGM

Rundrejse i Island sommeren 2015

På en ferierejse rundt i Island denne sommer besøgte vi blandt meget andet Hallgrímskirken i Reykjavík. Et fantastisk og meget utraditionelt kirkebyggeri.

Da vi kom ind i kirken var et drengekor ved at øve til en koncert samme aften. Det viste sig, at koret af alle steder var hjemmehørende i Assens.



Agnes