



Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr. 4

August-September 2015



For nogle måneder siden fik jeg tilsendt et Gildeblad fra nogle venner. I bladet var der en god historie, som jeg har lyst til at dele med jer. Overskriften var

” Træd ikke på dem ” !....

Det er en beretning, der fortæller om en lærd botaniker, der drog til Skotlands højland for at finde og studere en sjælden bjergblomst. Han fandt den også. Den var lille og spæd og af en ubeskrivelig skønhed. For rigtig at se den pragt dette lille vidunder var udstyret med, lagde han sig ned og betragtede den igennem en særlig skarp lup.

Medens han lå der, fortabt i beundring over blomstens sjældne skønhed, kom der en gammel hyrde forbi.

Han standsede og spurgte, hvad botanikeren foretog sig. ”Jeg studerer en lille blomst gennem et forstørrelsesglas”, svarede videnskabsmanden, og han tilføjede ”Har De lyst til også at se?” Det ville hyrden gerne. Han knælede ned og lagde øjet til glasset. Han havde aldrig nogensinde før set gennem en lup, og han var fuldstændig fortabt i beskuelse og undren over hvad han så.

Han kunne ikke slippe synet af den lille blomst, men lidt efter måtte han dog rejse sig, for tårerne fyldte hans øjne, så han ikke kunne se.

"Havde De blot aldrig vist mig dette" sagde han. "Men hvorfor?" spurgte den lærde. "Fordi jeg har trådt på så mange af dem" var det vemodige svar.

Jeg tror at pointen i denne fortælling må være, at hvis der fandtes et mikroskop, der satte os i stand til at se de ofte fine og smukke tanker, der rører sig hos vore medmennesker, eller opfatte de følelser, der ligger bag de ord vi hører, ville vi måske også blive vemodige ved tanken om, at vi ofte har trådt på noget, som var bedre værd. Det er svært for os at forstå hinanden, og det fører ofte til ufred mellem os. Det er derfor vigtigt, at vi hver især finder ind til de værdier, som gør livet værd at leve for andre og os selv. Det betyder meget, at vi møder andre mennesker med et åbent sind, og at vi kan rumme og giver plads til forskellighed.

Ingelise Møller

1. Vejle gildehal 28. maj 2015

I spejderhytten i Højen blev vores nye kansler Svend Åge budt velkommen ved Højbordet – hvorefter vikarierende gildemester Poul havde valgt det udeblivende forår som hovedtema (hvorfor skal vi da også bo så højt mod nord) - trods alt har vi charmen ved de skiftende årstider.

Åse causerede blændende og meget bredt, lige fra dronning Gunhild, den nu tyske Egtvedpige , og endte med mange vise ord af Piet Hein.

Vi sluttede gildehallen til ”Nu flyver nattens fugle ud”. Vi hyggede os i eftergildehallen med et rigtigt spejdermåltid. Grill og røde pølser med alt tilbehør (grillen måtte dog bemandes ude i den kølige sommeraften).

Efter vores måltid og ved kaffen og hjemmebagt kage blev gildeudflugten heftigt diskuteret, der var ikke den store tilslutning, så der var bekymring for aflysning . Efterfølgende er det dog blevet besluttet at turen gennemføres.

Vi sluttede aftenen som vanligt og ønskede hinanden en god sommer.

Lise

Friluftsgildehal 2. Vejle

Torsdag den 11. juni mødtes gildebredre og gæster (Grethe og Erik's børn, svigerbørn og børnebørn) på Skrædderbakken kl. 18.00, alle udstyret med borde, stole, madpakker og termokander. Det var en lun sommeraften og solen stod stadig på himlen.

Efter at have nydt den medbragte mad, gik vi til gildehallen omkring bålet, hvor Tinnnetgruppen sædvanen tro havde arrangeret aftenen. Bodil holdt en god og fornøjelig båtale, og efter gildehallen blev flaget taget ned til sangen "kongernes Konge".

Vejret var stadig fint, så vi kunne efterfølgende nyde aftenkaffen i det fri.

Før vi skiltes og ønskede hinanden en god sommer, lød den traditionelle fanfare fra skoven. En hyggelig og stemningsfuld afslutning på en dejlig sommeraften.

Agnes



Årskalender 2015/16 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle



Måned	Dato	Arrangement	Gilde
Juni			
	11.6.	Friluftsgildehal	2. Gilde
	14.6.	Fællesudflugt	1.2.3. Gilde
Juli			
August			
	20.8.	Friluftsgildehal	1. Gilde
	20.8.	Gilderådsmøde	2. Gilde
	8.8.	Jazz i Grusgraven	3. Gilde
September	6.9.	Udflugt	1. Gilde
	17.9.	Gildehal	2. Gilde
	24.9.	Gildehal	1. Gilde
	4.-6.9.	Gilde weekend	3. Gilde
	24.9.	Gildehal	3. Gilde
	18-20.	Landsgildeting i Køge	1.2.3. G.
Oktober			
	22.10	Fellowship Day i Fredericia	1.2.3. Gilde
	29.10.	Gildehal	1. Gilde
November			
	5.11.	Gruppeledermøde	1. Gilde
	12.11.	Gildehal	2. Gilde
	19.11.	Gildemøde	1. Gilde
December			
	1.12.	Sclerosefest	1.2.3. Gilde

	10.12.	Julegildehal	1. Gilde
	10.12.	Julegildehal	2. Gilde
2016			
Januar			
	13.1.	Nytårgildehal	1.2.3. Gilde
	28.1.	Gilderådsmøde	2. Gilde
Februar			
	25.2.	Gildehal	2. Gilde
Marts			
	3.3.	Gildeting	2. Gilde
April			
	14.4.	Sct. Georgs Aften	2. Gilde
	12.4.	Vejle-Gildeting	1.2.3. gilde
Maj			
	12.5.	Gildehal	2. Gilde
	18.5.	Ridderhal Koldinghus	1.2.3. G.
	25.5.	Distriktsgildeting Kolding	1.2.3. G
Juni			
	?	Friluftsgildehal	2. Gilde

Mærkedage



2. Vejle

Emmy Reng

80 år

19.9.2015

3. Vejle

Nils Henning Nordstrøm 70 år

3.8.2015



Den 12. juni døde gildebror Ingrid Kjersgaard efter et kort, pinefuldt sygeleje.

Ingrid blev optaget i 2. Vejle i 1993, og var gennem årene været meget aktiv i gildearbejdet. I naturgruppen, Solsikkerne, på Lydavisen og som besøgsven for Røde Kors på Vejle Sygehus.



Et led i vor kæde er bristet,
en bror, en ven har vi mistet.

Vi samler vor tanke om broderens minde,
som vi vil bevare, mens dagene rinde.
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer
og stille vor kæde, vi sammenføjer.

Fællesudflugten til Als søndag den 14. juni



Det var et dejligt sommervejr, men lidt koldt og blæsende da ca. 24 gildebredere og et par gæster kørte mod Als og glædede sig til denne tur, hvor der også var lidt overraskelser på programmet! Knud sørgede for den sædvanlige flaske Doktor Nielsen men måtte overlade til Bruno at være guide på turen!

Første stop var Ballebro hvor vi nød formiddagskaffen og rundstykker samt det lille glas, især godt i læ af kioskskuret i den stærke blæst! Færgen kom til syne fra Als siden og vi kom ombord med bussen! Søsyge kom ikke på tale i det lille farvand over til Hardeshøj på Nordals, men herefter fulgte udfordringerne og overraskelserne fordelt over resten af dagen! Vi kom nu på en noget spektakulær skovtur i en kæmpe bus ad små skovveje hvor broer var så smalle at der skulle bakes og findes nye adgangsveje til det nogle troede var første punkt på programmet, Mads Clausen museet i Nordborg? Nej, blev der korrigeret, "vi er på vej til spisestedet med højt til loftet!" Og pludselig, midt i en lysning i skoven og tæt på strandkanten, åbenbares 5 festdækkede borde med blomster og service, krystalglas til rød- og hvidvin! Et par buffetborde, med de dejligste retter samt kaffe og den originale lokale brødtorte - sikke et traktement!

Nu skulle turen fortsætte til Augustenborg Slot, hvor der ventede en rundvisning. Alle sad glade og stadig overraskede over denne fantastiske frokost i det grønne, da bussen kørte fra stedet, men desværre kun nåede 10 meter, for i en vending sad den ubehjælpelig fast i et mudderhul og det hjalp ikke at vi alle stod af bussen for at lette lidt på "bagagen"! Nu var gode råd dyre, for gamle spejdere giver jo ikke sådan op. Selv de pæne damaskduge blev brugt som underlag for hjulene, men nej, vi holdt støt og godt! Forslag om at brække grene af skovens træer var heller ikke løsningen, men det blev til, at vi blev hentet i personbiler 4 ad gangen i pendulfart og inden 2 timer var sidste hold nået frem til Augustenborg Slot! Her ventede guiden, en ældre dame på os og begyndte sit foredrag på den noget blæsende slotsplads. Da vi var noget forkomne, så vi hen til at hendes enorme historiske viden kunne fortælles inden døre i slottet.

Der var godt humør og sangbogen blev flittigt brugt både på ud- og hjemturen! En dejlig dag med tak til den arrangerende gruppe!



Annelise Debois, 2. Vejle





Fellowship Day

**Fredericia gilderne inviterer til
Fellowship arrangement 2015
Torsdag den 22. Oktober kl. 19.00 i
Trinitatis sognegård**

Danmarksgade 61, 7000 Fredericia
Åben gildehal og en god RECEPTIONS-BUFFET,
herefter vil

**'AMI' Anne–Margrete Jessen, GM Flensborg
gildet, berette om
gilde-ekspeditioner til Norge, Polen, Litauen og
Tyskland**

**Tilmelding og betaling senest: MANDAG d. 12
OKTOBER**

**Til: Elsebet Maach Andersen, mobil 2629 9607
Tlf.: 7585 9607, e-mail: bet.maach@gmail.com
Betaling: Lån og Spar; reg. nr. 0400 konto
4017229139**

Husk at notere navn(e) på tilmeldt(e)

Pris inkl. traktament, drikkevarer og kaffe med kage:
kr. 150 pr person.

Det sker i Gilderne 2015



1. Vejle

20. august	Friluftsgildehal	C + A
6. september	Udflugt	A + B
24. september	Gildehal	B + C

2. Vejle

20. august	Gilderrådsmøde	Ledelsen
17. september	Gildehal	Gr. 1

3. Vejle

Vadestedet udkommer igen primo oktober 2015

Deadline: 25. september 2015 (bedes venligst respekteret!)

Leder: 1. Vejle

Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, Vejle
Tlf. 75-821419

Mail: agnes.jacobsen@mail.dk