

Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr. 5

Oktober - November 2019



50 års jubilæum i 1.Vejle Sct. Georgs Gilde

Septembers himmel er så blå, er en af de sange, Åse nyder at synge i gildehallen, og sikke en flot skyfri, blå himmel, der var den eftermiddag, hvor vi havde bedt Åse fortælle lidt om de mange år, som gildebror i 1.Vejle Gilde.

Åse fortæller, at hun har trådt sine spejdersko i Bernstof Trop DDP, da hun var 12 år, og sluttede sin spejdertid på spejderskolen i Korint i 46, hvorefter hun holdt pause i nogle år for at uddanne sig til det man dengang kaldte Danse- Svømme- og Gymnastiklærer. Da meget af arbejdet foregik om aftenen, var hun desværre nødt til at slippe spejderarbejdet.

Da Åse flyttede med sine 2 børn til Vejle for at påbegynde et arbejde, blev Åse tilknyttet en pigepatrolje, på Vejle Amts og Bys Sygehus, og her i Vejle blev børnene spejdere og Åse søgte optagelse i 1. Vejle Gildet, men på grund af et 2 års stop for optagelse af nye gildebrødre, blev Åse tilknyttet en pigepatrolje, og i denne patrolje skulle Åse forberedes til gildearbejdet.

Da hun endelig kunne optages, foregik det ved en udendørs gildehal, som blev holdt hos daværende gildemester "Sigge" i hans sommerhus. Åses data fra skråen viser at hun er optaget den 7.august 1969, er både væbner og ridder, og har taget sin del af ledelsesarbejdet i gildet, idet hun har været både kansler og gildemester.

Åse fortæller, at Gilderne i Vejle arrangerede spejderløb for de lokale spejdere, et om foråret for de små pige- og drengeflokke, og et om efteråret for de store spejdere. Her var det dog således, at pigerne kun måtte stille med patroljer bestående af patroljeførere og assistenter, idet de kunne blive udsat for fysiske strabadser, som de mindre spejdere ikke kunne holde til.

Ellers foregik meget af gildearbejdet som i dag. Grupperne var samlet i 2 år, og de valgte et emne, som der skulle arbejdes med, så igennem

de 50 år i Gildet kan jeg vist nok tillade mig at kalde mig ekspert i Vejles Kirker og deres historie.

Nogle af de opgaver gilderne løste og Åse har været mest glad for at være en del af, var besøget af de polske og lettiske børnehjemsbørn, der kom fra Vejle Bys venskabsbyer i henholdsvis Polen og Letland. De polske børn besøgte os i 2 år, og de lettiske børn fra Jelgava besøgte os i 5 år, hvorefter vi flyttede lejren til Letland, men det nåede Åse aldrig at deltage i, men det gav dog inspiration til at besøge landet som turist.

Ungerne blev de 2 første gange fløjet med den nyåbnede rute Riga-Billund. Men på grund af den høje billetpris, blev de kørt i bus herover, en tur på 1500 km hver vej. Inden afgang smurte Åse og hendes team en kæmpe madpakke, så ungerne ikke led nød under turen tilbage til børnehjemmet.

Den sidste afgang står meget stærkt i erindringen. Da bussen med børn og ledere var kørt fra Langelinie skole, havde en af drengene listet sig ud af bussens bagdør og gemt sig bag bussen. Stort ståhej, bussen blev stoppet et godt stykke henne ad Langelinie, og en af lederne kom tilbage med drengen. Han sagde et eller andet uforståeligt, som blev oversat til: "Der er jo ingen i Jelgava, der vil savne mig, så derfor kan jeg ligeså godt blive her".

De tilstedeværende gildebrødre fældede garanteret en tåre, og fik noget at tænke på.

Men ellers foregik gildearbejdet dengang som i dag. Vi havde et emne vi diskuterede, vi arrangerede gildehaller, hvor serveringen var betydelig mere beskeden, end i dag. Vi fik kun varmt ved særligt højtidelige lejligheder. Dengang bestod eftergildehallen oftest af en sildemad og et stykke smørrebrød.

Så arbejdet har virkelig flyttet sig fra at være udadvendt og engageret i spejderarbejdet og var en større del af det humanitære arbejde i byen

byen og på landsplan. Man kan sige heldigvis, for behovet er jo heller ikke så stort i dag, som dengang.

I dag er der udover gruppearbejdet også små interessegrupper, idet vi jo har rejsegrupper, højskolegruppe, danse- og gå-grupper, en udvikling, der kan skyldes vores efterhånden høje alder, men det er gået stærkt tilbage med de oprindelige kerneværdier.

Men heldigvis er septemberhimlen stadig blå, og vi nyder hinandens selskab.

PVH



Distriktsgildemester Karsten Barfoed
hæfter 50-års nålen på jubilaren

1. Gilde holder Gildemøde i november

1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 21. november 2019, kl. 19.00 i Menighedshuset ved Mølholm Kirke.

Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget spændende foredragsholder. Det drejer sig om Poul Baun Christensen.

Poul vil blandt andet fortælle om sin opvækst i Vinding/Mølholm, noget om folk han husker fra området og anekdoter fra den tid. Poul supplerer sig foredrag med lysbilleder.

Der serveres kaffe med "noget" til i pausen, og der er ligeledes en øl eller vand med i prisen.

Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3. Gilde er meget velkomne.

Der vil blive opkrævet kr. 50 til dækning af øl/vand, kaffe med "noget" til samt udgifter til foredragsholderen. Gildebrødre fra 1. Gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores SOS-barn.

Tilmelding til Helle Rodding på hellerodding@dukamail.dk eller 2767 3029 senest den 18. november.

Finn Hesselbjerg

1.GILDE FRILUFTSGILDEHAL DEN 13.AUGUST.

16 gildebrødre mødte op iført friluftstøj medbringende siddepuder og tæpper. Det blev dog til en indendørsgildehal, idet gildeledelsen havde besluttet, at vi ikke var så barske som vi har været. Udetemperaturen var ret kølig. Jeg kan kun bifalde denne beslutning.

Vi fik to tankevækkende indlæg under gildehallen.

Svend Åge fortalte om en meget aktiv fagforeningskvinde, som havde det store problem, at hun stammede rigtig meget. Hun skulle holde en tale for en stor forsamling. Hun holdt talen uden nogen som helst stammen. Svend Åge spurgte imponeret, hvordan hun havde klaret det. Svaret var at hun havde forberedt sig rigtig godt og havde følt sig sikker i forsamlingen.

Dette blev indledningen til Svend Åges indlæg om problemet stammen, som han selv kendte til. Han gav os gode råd om, hvordan vi skulle forholde os, når vi mødte nogen der stammede, og altid lade vedkommende tale færdig og ikke af misforstået hjælpsomhed prøve at fuldende sætningen. Der findes i dag en hel del muligheder for hjælp, så som talepædagoger og psykologer. Det er en stor hjælp og at personen føler sig vellidt og tryk i sin omgangskreds.

Jeg har aldrig bemærket at Svend Åge skulle stamme, så han må føle sig sikker og vellidt i 1.Vejles selskab.

Finn fortalte om en mærkelig, ja næsten skræmmende oplevelse han havde, mens han var i gang med at koge æg, 10 min., de skulle være hårdkogte.

I og for sig ikke skræmmende at kigge på et æggeur som tæller ned sekund for sekund indtil nul 59-58-57 og til sidst 6-5-4-3-2-1-0 æggene er færdige.

Finn fik pludselig den tanke, at udover at uret talte ned til æggene var færdige, så talte uret også ned for ham.

Han filosoferede over hvor mange sekunder han egentlig havde tilbage, inden uret for ham siger 6-5-4-3-2-1 og til 0.Men det er der heldigvis ingen der ved.

Da Finn havde tænkt sig at blive 100 år og som ingeniør, så skulle han da lige regne lidt på det. Et år er 31.536.000 sekunder når man ser bort fra skudår, så der skulle være ca.710 millioner sekunder tilbage siden ægge- kogningen. Et svimlende tal, men når man står og ser på uret er det alligevel tankevækkende, hvor hurtigt tiden går, filosoferede Finn. Heldigvis kom han på andre tanker, da han kort efter hørte en Kim Larsen sang i bilradioen.

Om lidt bliver her stille,

Om lidt er det forbi.

Fik du set det, du ville?

Mit svar var: "Ja Kim, jeg fik set det jeg ville", men det betyder ikke at jeg ikke håber på at se meget mere endnu.

Herefter gav Finn en kort beskrivelse over alle de ting, han havde oplevet og set og havde glædet sig over..

Det var mange tanker, der kom ud af to hårdkogte æg. Og så har jeg lige brændt 400 sek. af på min gildemestertale sådan ca.

Eftergildehallen bød på sildemad og den traditionelle ret "forloren skildpadde" en ret som efter sigende skulle være serveret på det første gildemøde efter sommerferien siden gildets start.

Hannas dejlige hjemmebagte kage afsluttede menuen. Jeg blev så mæt at jeg besluttede at gå på diæt i et par dage.

Under eftergildehallen orienterede Bent om vores kommende udflugt og Finn fortalte sidste nyt om vores SOS barn, og som noget nyt vil alle breve og billeder fremover blive sendt til os via PC. Gildehallen sluttede med at vi i rundkreds sang "Vi er danske spejdere" .

Kurt



3. gildes Ø-tur 30.8. – 1.9.2019

På Ø-turen til Als den 30/8 – 1/9 2019 afsluttede 3. gilde turen med et besøg ved Støvlen, som var vartegn ved Spejdernes Lejr ved Sønderborg.

Ved den lejlighed blev der taget dette flotte billede af de deltagende gildebrødre.

Else Worsøe



Mærkedage



2.gilde

Gildejubilæum:

Ivar Iversen

60 år

16. november



Prinsesse Benedikte
var æresgæst ved åbningen af LGT 2019

Årskalender 2018/19 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle



Måned	Dato	Arrangement	Gilde
December 2018	4.12	Sclerosefest	1.-2.-3.gilde
	13.12	Julegildehal	1.gilde
	6.12	Julegildehal	2.gilde
	1.12	Julekomsammen	3.gilde
2019			
Januar	9.1.	Fælles nytårgildehal	1.-2.-3.gilde
	23.1.	Gilderådsmøde	2.gilde
Februar	7.2.	Gildehal	1.gilde
	28.2.	Gruppeledermøde	1.gilde
	21.2.	Gildehal	2.gilde
	14.2.	Gildemøde	3.gilde
Marts	21.3.	Gildeting	1.gilde
	14.3.	Gildeting	2.gilde
	12.3.	Gildeting	3.gilde
April	4.4.	Vejle Gildeting	1.-2.-3.gilde
	9.4.	Tankuddeling	1.-2.-3.gilde
	30.4.	Sct.Georgs Aften	1.gilde
	25.4.	Sct.Georgs Aften	2.gilde
	23.4.	Sct.Georgs Aften	3.gilde
Maj	11.5.	Spejderløb	1.-2.-3.gilde
	22.5.	Distrikts gildeting	Kolding
	21.5.	Friluftsgildehal	1.gilde

Måned	Dato	Arrangement	Gilde
Maj	23.5.	Gildehal	2.gilde
	8.5.	Gildemøde	3.gilde
Juni	16.6.	Fællesudflugt	1.-2.-3.gilde
	13.6.	Friluftsgildehal	2.gilde
	2.6.	Friluftsansøgning	3.gilde
August	22.8.	Friluftsgildehal	1.gilde
	8.8.	Gilderådsmøde	2.gilde
	30.8-1.9.	Ø-tur	3.gilde
September	1.9.	Udflugt	1.gilde
	19.9.	Gildehal	1.gilde
	12.9.	Gildehal	2.gilde
Oktober	10.10.	Gildehal	1.gilde
	Onsd. 23.10.	Fellowship	Kolding
November	7.11.	Gruppeledermøde	1.gilde
	21.11.	Gildemøde	1.gilde
	14.11.	Gildehal	2.gilde
	26.11.	Sclerosefest	1.-2.-3.gilde
December	12.12.	Julegildehal	1.gilde
	5.12.	Julegildehal	2.gilde
Januar 2020	8. januar 2020	Nytårsgildehal	1.-2.-3. gilde Arr. 2. gilde

1. VEJLE GILDE'S UDFLUGT TIL SØNDERJYLLAND 1. SEPTEMBER

Efter et par gode sommermåneder stod efteråret på spring og vi indledte september måned med en dejlig udflugtstur til Sønderjylland.

Vi var tilmeldt i alt 14 deltagere, og skulle mødes på Vindinggårds parkeringsplads tidlig søndag morgen kl. 8.

Vi kunne lige akkurat være i 3 biler og kørte så ad den "gamle" Kolding landevej mod syd.

Første stop på turen var ved TØRNING MØLLE, hvor en dejlig morgenmad med MASSER af OST og et par morgenbittere blev indtaget. Et meget idyllisk sted ved en sø, og heldigvis med borde og bænke under halvtag, idet der kom lidt "vand" ned fra oven.



Efter morgenmaden var vi inde på det lille museum hvor Bent

fortalte os lidt om hvor vigtig møllervirksomheden har været og om udnyttelsen af vandkraften helt tilbage til 1494.



Han fortalte også den grumme historie om herreds-foged: Peter Christian Holm, der i midten af 1700-tallet kom i strid med mølleren på Tørning Mølle om vejretten mellem den eksisterende kro dengang – og ladegården, hvor Peter Christian regerede. Desværre tabte mølleren slaget og måtte grave ny vej – som er den vej, der benyttes i dag.

En dårlig beslutning for herreds-fogeden, idet han efter sin død ikke kunne finde ro i sin grav, med det resultat at han "gik igen"

og 3 præster måtte der til for at få ham gravet ned under en pæl i mølledammen.

Sagnet siger at HVIS man rækker ved pælen så lyder det fra dybet: "TAG BEDRE FAT" – han havde livet igennem – hundset – med sine fæstebønder – og selv i døden var han - kommanderende.

Efter besøget på Møllen fortsatte vi ad de små veje og gjorde holdt ved: STENBROEN: IMMERVAD BRO fra 1786, som blev brugt til at drive tusinder af kreaturer over den smalle, vandfyldte passage over Immervad Å. Kreaturerne blev i store tal drevet ned gennem Jylland ad Hærvejen.



Turen fortsatte ad den gamle hovedvej mod Als, og vi gjorde holdt ved Broager Kirke (kirken med de 2 tårne). I kirken står en statue af SCT GEORG TIL HEST, der har nedlagt dragen, og Bent fortalte igen omkring forskellige ting bl.a. at statuen var helt udført i træ. Vi tog også en tur rundt på kirkegården og så de mange – krigergrave – både fra krigen i 1864 – 1. og 2. Verdenskrig.

Tiden var efterhånden så fremskreden at vore maver følte lidt "tomme" så vi kørte videre over Dybbøl og passerede Christian den X bro med stop i Sønderborg på Als, hvor der var bestilt en rigtig lækker middag på: Colosseum (berømt kro ved havnefronten).



Connie stammer fra Sønderborg og kender historien omkring Kong Frederik og hans livret, når kongefamilien besøgte Gråsten Slot. Retten hedder: "KONG FIDDE'S LIVRET" og kroen er berømt for at lave den til perfektion. Det var bestemt en



livret, der "faldt i god jord" hos os alle. Meget lækker og ikke én gik sulten derfra – der var rigeligt og det smagte utrolig godt, vi kunne endda få fyldt fadene op igen, men ingen kunne spise mere.

Efter at have studeret Kong Chr. den X Bro, da den gik op og vi så den



store – trafik – af ventende sejlbåde, der "kun" kunne gå igennem broen, når den var åben, fortsatte vi ud til – "STØVLEN" - udenfor Sønderborg.

Støvlen blev opført i forbindelse med den internationale "Spejdernes Lejr 2017" som et kombineret madpakkehus og udkigs tårn.

En imponerende støvle, der med en længde på 24 meter svarer til en skostørrelse 3600. Støvlen er 12 meter høj og man kommer op i tårnet via en ståltrappe i hælen.



Der indtog vi vores medbragte eftermiddagskaffe med en lækker kage som Anne Marie havde bagt. ----- En interessant detalje var at de mange spejdere havde ridset deres navne i murstenene som gulvet er lavet af. Ligesom "the famous Hollywood Boulevard i Los Angeles".

Nu var vi så "rustet" til hjemturen, der ligeledes gik ad den gamle hovedvej – og vi landede igen præcis kl. 18 ved de tilbageblevne biler på parkeringspladsen ved Vindinggårdcentret.

EN RIGTIG DEJLIG OG INTERESSANT TUR
Solveig



Naturgruppen i 2. Vejle på tur til Tyskland Bad Bramstedt 15. -17. september 2019

Naturgruppen fra 2. Vejle har i denne uge oplevet en spændende tur til kurbyen Bad Bramstedt. Vi var 9 afsted og fordelte os i 3 biler. Madpakken spiste vi i Rendsburg, ved den gamle svævefærge bro, der krydser Ejderen. Desværre var svævefærgen på værft, idet en færge havde sejlet ind i den, mens den svævede i sine kæder på vej over floden og først næste år er den nye færge klar fra værft! Det regnede, men en lille rundtur i centrum på Paradeplaz, se Uwe Jens Lornsens Denkmal og Garnisonskirken kunne vi klare med paraply! En fin by hvor man flager med Dannebrog!

Sidst på eftermiddagen nåede vi vores hotel i Bad Bramstedt og fik værelser på 6. etage med flot udsigt over kurparken! Næste dag stod på "guidet bytur", ved at jeg købte en oversigt over hvad der var spændende at se! Vi begav os afsted og sørgede for ledige bænke, hvor der var en fortælling at lytte til! Byens vartegn er Roland der står foran det gamle slot, som ejedes af Wiebke Kruse, der var Christian IV's elskerinde! Andet sted i byen en skulptur af bondepigen Wiebke, der vasker tøj, hvor den danske konge i 1625 rejser forbi og kaster sine øjne på hende!! Der var Friedrichsbrücke og Apotek fra Frederik VI tid og en sundhedsbrønd, som ikke alle nåede ud til, men alligevel gik vi med god samvittighed til den store buffet, der hver aften serveredes på vores Kurhotel!

I nærheden af Bad Bramstedt besøgte vi museet Kellinghusen og så flot fajance kunst. Hjemturen med besøg ved Dannevirke, Valdemarsmuren og Skanse 14. Vi så det interessante museum med særudstillingen om det danske mindretals historie. I et lille telt sad en "Viking" der lavede forskellige ting Han havde netop lavet en flot blå glasperlekæde til Dronningen, da hun besøgte Dannevirke den 5. september.

I Slesvig kørte vi til Gottorp Slot, som er et imponerende kunstmuseum og udbygges i fremtiden til "Die Neue Mitte"! Vi kørte forbi A.P. Møller Skolen, hvor vi var samlet til LGT for 4 år siden, og vi nød den dejlige eftersommersol ved Slien. Vi sluttede turen med middag på 26. etage i højhuset Wikingturm i Slesvig med en fantastisk udsigt over det smukke landskab i Slesvig - Holsten! En gildetur der kan anbefales!

Annelise Debois, 2. Vejle





GILDEHAL I 2. GILDE

Torsdag den 12. september samledes vi i 2. gilde til sæsonens første gildehal.. Efter den traditionelle indledning sang vi ”Jeg elsker den brogede verden”, og Bodil holdt sin gildemestertale..

I den fortalte Bodil om et smukt Meissenporcelænsfad, et arvestykke, som hun var så uheldig at slå i stykker. Det måtte repareres, så hun ledte efter et kunstatelier, der kunne klare opgaven, og stødte på ordet Kintsugi.

Kintsugi er dels en teknik, hvor man med ægte guld og lim udbedrer porcelæn og keramik og får et endnu smukkere emne end før, og en livsfilosofi, der hjælper os, når tilværelsen er vanskelig.

Kinsugien fortæller os, at efter kriser og tab kan sår og skår samles og hele. Ikke alt og alle behøver at være perfekte.

Lisbeth holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om to russiske krigsfanger, som i vinteren 1944-45 holdt til omkring hendes forældres gård og fik hjælp der. De to russere efterlod en smukt dekoreret æske, inden de forsvandt. Bagefter sang vi ”Det haver så nyeligen regnet” på sønderjysk maner.

Undervejs i gildehallen hørte vi ”Helt uden forbehold”, ”Denne morgens mulighed” og ”Once upon a time” med Michaela Petri.

Eftergildehallen stod i høstens tegn. Det afspejlede sig dels i bordpynten, som var blomster og danske frugter, som måtte spises, som en del af traktementet, og dels i de mange høst- og efterårssange, vi sang.

G.C.



Tanken har været indbudt af FDF3, Vejle hjemhørende i Skibet til indvielse af det nye køkken i deres hus.

Tanken har de sidste 2 år ydet støtte til indkøb af komfur og bordplader således at køkkenet kunne færdiggøres . De havde fået penge fra Vejle Kommune og Vingsted Centres Fond samt fra os, og har nu et køkken hvor der kan arbejde 2 grupper uafhængig af hinanden, og derved udvide deres aktiviteter med børnene. De har ca. 70 drenge og piger.

Det var en hyggelig aften hvor der samtidig var opstart efter sommerferien.

Lejf



Det sker i Gilderne 2019



1. Vejle

10. oktober	Gildehal	C + A
23. oktober	Fellowship	Kolding
7. november	Gruppenledermøde	
21. november	Gildemøde	A + B
26. november	Sclerosefest	

2. Vejle

23. oktober	Fellowship	Kolding
14. november	Gildehal	Gruppe 2
26. november	Sclerosefest	

3. Vejle

26. november	Sclerosefest	
--------------	--------------	--

Vadestedet udkommer igen primo december 2019

Deadline: Mandag den 25. november (bedes venligst respekteret!)

Leder: 2. Vejle

Redaktør: Agnes Jacobsen

Tyttebærvej 7, 7100 Vejle

Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104

Mail: agnes.jacobsen@mail.dk