

Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr. 5

Oktober - november 2018



Projekt Sommerlys

Nej, danskerne er ikke verdens lykkeligste folk.

Vi er ikke længere verdens lykkeligste folk. Norge har overtaget føringen og vi må nøjes med andenpladsen.

Det kan undre, hvorfor vi skulle være så lykkelige. Javist, vi har velfærd og tillid og tryghed, men stadigvæk. Alle de trætte og lukkede ansigter, der passerer på gaden? I toget, hvor meget har de matte blikke tilfældes med lykken? I den lokale Rema hvor meget livsglæde præger så de bøjede hoveder foran kassen?

Sagen er, at vi måske heller ikke er så lykkelige som vi tror. Det er let at kalde sig lykkelig, hvis bare man sætter forventningerne tilstrækkeligt ned. Indkøb på plads, arbejdsdagen overstået, familien samlet foran fjernsynet – er det vores lykke? Tilbud i Kvickly, styr på økonomien, nyt køkken i næste måned?

Det lyder ikke imponerende hvis danskernes lykke beror på beskedne behov. Det lyder faktisk frygtelig kedeligt. Ingen særlige forventninger? Minimale forhåbninger? Ingen drømme. Når livet aldrig bliver intenst og berusende og højest kan svinge sig op til ikke så dårligt. Når drømme og begejstring udebliver, og man stiller sig tilfreds med mindre, bliver det altså for kedeligt.

Vinterdækkene er på plads, i dag kommer Leasy-Peter. I weekenden skal der slappes af.

Lykken er at få hvad man vil have, at få sine ønsker opfyldt, siger en simpel teori. Det er en sølle teori. Man kan have tåbelige ønsker, der aldrig vil gøre en lykkelig. Og man kan sætte standarden så lavt, at man forveksler slap hygge med lykke.

På det jævne, på det jævne siger den gamle sang af H.V. Kaalund, ikke i det himmelblå. Her tager man ingen

chancer, her er der intet at miste, her er tilværelsen tryk og fuldstændig ufarlig. På det jævne på det jævne, det er livets sejrssang. Her sænker lykken sig over en rejsemad, eller en tur i bøgeskoven. Ak ja.

At tør drømme. Og kæmpe for sine drømme. At kæmpe og forstå at uden drømmene bliver livet fattigt og farveløst. At blive barn igen. Bare en gang imellem. Vi holder ikke op med at lege, fordi vi er blevet gamle og grå. Vi bliver gamle og grå fordi vi holder op med at lege.

Det er næsten som om vi har besluttet os for at være lykkelige. Der skal jo være orden i sagerne, hækken er klippet, tøjet er vasket, og lykkelig skal man være. Vi har det så godt i Danmark, at vi måske skammer os, hvis vi ikke er lykkelige. Men det er okay at skamme sig over ikke at være det, for så kan man gøre noget ved sagen.

Hvad skal vi med vores velstand, vores velfærd og frihed, hvis vi alligevel ikke udnytter de muligheder friheden opbyder? Hvis man i tidligere tider kæmpede for bare at overleve, så har vi næppe haft bedre muligheder for at leve, men gør vi det? Man skal ikke skille sig for meget ud, man kunne komme galt afsted. Man må have fødderne på jorden. Det skal man. Alting med måde, vi ved det, ellers kan alting gå galt. Sådan er det, og det er jo godt nok.

Man kan blive skuffet, men sådan er livet, Hvis man vil smage frugten, så må man også bide i det sure æble.

Der er ikke megen glæde og stolthed i at blive fløjet op på Mount Blanc, i modsætning til selv at kæmpe sig derop. Det er først en ekstatiske oplevelse, når man har revet hænderne til blods på vejen derop. Eller lyder det for voldsomt? For satset? For meget kamp.

Svend Åge Bak

Friluftsgildehal den 23. august 2018 i 1. Vejle gilde

Afbrændingsforbudet var blevet ophævet, og regnen udeblev, så vi havde mulighed for at afholde vores gildehal som en rigtig friluftsgildehal med bål.

Musikken i gildehallen var sange skrevet af Benny Andersen, en rigtig fin måde at sige tak til en stor kunstner.

Hanna holdt 5 minutters Sct. Georg. Hun mindedes sine første 14 leveår. De første år i Ringkøbing og senere i Oksbøl. Hun fortalte levende om, hvordan hun havde oplevet tiden som den ældste i en stor søskendeflok.

Det var en sjov måde at få en del af historien genopfrisket på, for der var meget vi kunne nikke genkendende til.

Finns gildemestertale handlede om begrebet ”tiden”. Han læste nogle af Piet Heins gruk op blandt andet følgende:

*De dage, hvor
Man intet når,
Da føler man,
At tiden går.*

*De dage, da
Ens virke fornemmes,
Da føler man,
At tiden kommer.*

Finn sagde blandt andet, at man kan sige meget om tid, både positive ting og negative ting.



*"tiden går", "tiden løber",
"tiden iler", "tiden flyver
afsted", "tiden går i stå",
"man udnytter tiden",
"man misbruger tiden",
"man slår tiden ihjel",
"tiden slår ikke til"*

Vi fik mange guldkorn med i Finns betragtninger.

Eftergildehallen foregik indenfor. Den arrangerende gruppe havde dækket et fint bord og beværtede os med en sildemad og dejlig hjemmelavet forløren skildpadde, som faldt i god jord.

En fin aften sluttede med, at vi dannede kreds og sang "ja, vi er danske spejdere".

Kirsten Madsen

Gildehal 1. Vejle

En regnfuld sensommeraften i september holdt vi Gildehal i Mølholm Sognehus. Vi var nu trukket inden døre, efter vores Friluftsgildehal sidste gang, hvor vi hyggede os ved bålet på bålpladsen.

Gildemester var suppleant Poul, da Finn havde valgt at tage på ferie.

Anne Marie holdt 5.min Sct. Georg om sin tid som ganske ung, hvor hun som 19-årig rejste alene til England og fik job i en rigmandsfamilie hvor hun havde forskellige pligter. Hun blev rigtig godt modtaget – var glad for at være der og oplevede forskellige spændende ting.

Det var en vældig interessant beretning. En af hendes opgaver var bl.a. at gå tur med fru, der var blind – ikke meget tale i begyndelsen – hvor der blot blev sagt ”up and down” når de skulle gå op og ned af kantstenene. Sproget lærte hun dog hurtigt, da hun fulgte sprogundervisning nogle aftener.

Dog var det ikke altid lige sjovt at være så langt væk fra sin familie, men hun fandt sig en rigtig god veninde, som hun i fritiden tog på ture med og hvor de opsøgte flere sightseeingssteder.

Efter ca. 5 mdr. ophold blev det december og julen stod for døren. Hun skulle holde julen langt væk fra sin familie. – noget af en udfordring, men det blev en dejlig oplevelse, som hun aldrig glemmer.

De var en del andre unge, der juleaften samledes i Den Danske Kirke, hvor det var specielt at opleve Juleevangeliet blive læst op i England langt fra Danmark. - Efter højtideligheden blev der serveret dejlig DANSK julemad med and – flæskesteg med alt tilbehør samt risalamande. Der var så mange unge at det kneb med pladsen, så derfor var kun plads til et lille juletræ, men juletræ var der. --- Det blev en god juleaften og julen fortsatte på traditionel Engelsk vis med gaveuddeling juledag om morgenen – en fin morgenkåbe til Anne Marie. Julemiddagen bestod bl.a. af den traditionelle ”tunge” plumkage.

Anne Marie sluttede af med en lille solstrålehistorie. Hun og hendes veninde holdt kontakt til hinanden længe efter at de hver især var i gang med en uddannelse, men til sidst ”tabte” de forbindelsen. Den kom dog pludselig tilbage ganske tilfældigt senere, så de i dag igen mødes og opfrisker gamle minder.

Poul fortalte i gildemestertalen om idoler. Fortalte hvordan man som ung hurtigt kan udskifte sine idoler med nye. Som storspejder blev han meget optaget af spejderbevægelsens grundlægger Baden Powell. Senere blev han dog overgået af en vis Peter Jørgen, der lidt af en tilfældighed blev missionær. Flere unge ønskede på det tidspunkt i starten af 1900 at blive udsendt som missionær – det gjorde Peter Jørgens storebror også, men det viste sig at han var for gammel. Peter Jørgen bestemte allerede som 12-årig at han ville prøve at missionere. Der skulle dog gå nogle år endnu – inden drømmen gik i opfyldelse. Han gjorde sin uddannelse færdig på Raved Mejeri – og begyndte derefter på Breklum missionskole.

Han ville gerne have været til Indien, men pga. af en lussing han fik i skolen, der ødelagde hans trommehinde på det ene øre, gik turen til Afrika. En hård og lang tur til Tabora, hvor han sammen med en anden, mødtes med den missionær der havde opholdt sig der i 5 år.

På et tidspunkt blev han af de ”indfødte” ophøjet til selveste GUD, da han – ved at give kunstigt åndedræt – til en af bærerne – som reddede ham efter et forsøg på hængning.

I 1913 kom hans forlovede til Afrika. De blev gift på den Britiske missionsstation og alt så lovende ud indtil første verdenskrig ødelagde idyllen i 1914.

Familien blev isoleret i flere år – fik 3 børn – 2 piger og en dreng og kom tilbage til Danmark efter krigen sluttede.

Poul sluttede overraskende af med at fortælle at Peter Jørgen var hans morfar.

I Eftergildehallen var det gruppe A der stod for det kulinariske hvilket bestod af lækre tarteletter med høns og asparges efterfulgt af et dejligt ostebord og Kirstens røde vindruer fra drivhuset.

Derefter kaffe med After Eight.

Aftenen sluttede på vanlig vis med ”Ja – vi er danske spejdere”

En helt igennem dejlig aften.

Solveig

UDFLUGT 1. VEJLE 2. september 2018

14 gildebrødre og 1 ægtefælle mødte op på Bilka's parkeringsplads i strålende solskin. Vi delte os så op i 4 biler og så gik turen vestpå, langs skønne små veje.

Første stop: Naturcentret Kirstinelyst i Frederikshåb plantage, hvor vi skulle indtage vores morgenkaffe med rundstykker, ost og syltetøj, og selvfølgelig med et par "skarpe" til halsen.

Vi blev her modtaget af en flok spejdere fra 1. Vejle familiegruppe. Spejderne havde overnattet i de 5 shelters og sad ved morgenmaden, som bestod af varm havregrød lavet over bål og



hjemmebagte boller mm, den yngste var ca. 1 år (ja de starter tidligt i Vejle).

Vi startede med at synge en sang, og det gik som det plejer ikke alt for godt. Spejdergruppen sang bagefter deres tak for mad sang, det kunne rigtig høres og gik noget bedre.



Efter morgenmaden fortsatte turen ad snørklede veje, gennem hyggelige landskaber, til vi nåede vores mål Tirpitz museum ved Ho.

Her blev vi ved ankomsten udstyret med små audio guides, hvor man ved de enkelte udstillede genstande kunne høre historien fortalt.



Det var en stor og spændende oplevelse, især mange fandt ravsamlingen meget interessant, og for at et stykke rav kan kaldes rigtigt rav skal det være mere 20 millioner år gammelt.

Efter 2 timer på museet begyndte sulten at melde sig, så vi drog videre til Ballonparken i Øster Vrøgum. Her nød vi en dejlig frokost som bestod af Solveigs frikadeller og kartoffelsalat samt melon. Herefter sad vi lidt og slog mave, nød solen og vores samvær inden vi så drog videre til en gang sen eftermiddagskaffe på Filskov kro.



Her ventede de os med nybagt gærkringle og småkager, Svend Aage

måtte desværre undvære lagkagen.



Så gik turen hjemad, og jeg tror ikke nogen led af grov sult, og ret meget aftensmad vil der nok heller ikke være plads til.

Alt i alt en dejlig tur.

Tak til alle der var med til at gøre udflugten til en rigtig god dag.

Conny Kreilgaard

1. Gilde holder Gildemøde i november

1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 15. november 2018, kl. 19.00 i Menighedshuset ved Mølholm Kirke.

Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget spændende foredragsholder. Det drejer sig om en ung mand ved navn Finn Møller.

Finn Møller vil fortælle om et besøg i Nepal i 2017. Besøgets formål var at følge op på forskellige projekter, der blev sat i værk efter det store jordskælv i 2015.

Gå ind på vores hjemmeside www.1sctgeorgvejle.dk under aktiviteter, her finder du en lille artikel om besøget.

Der serveres kaffe med "noget" til i pausen, og der er ligeledes en øl eller vand med i prisen.

Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3. Gilde er meget velkomne.

Der vil blive opkrævet kr. 50 til dækning af øl/vand, kaffe med "noget" til samt udgifter til foredragsholderen. Gildebrødre fra 1. gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores SOS-barn.

Tilmelding til Svend Åge Bak på svendagebak@gmail.dk eller 4051 7614 senest den 12. november.

Finn Hesselbjerg



Invitation til Fellowship Day Torsdag den 25. oktober 2018

Møllegårdsvej 1, 7080 Børkop
Vandrehal kl. 18.30 – gæster er meget velkomne!
Åben gildehal kl. 19.00
Præsentation af skolen

Traktement og under kaffen foredrag af
Korshærspræst Merete Ørskov, der fortæller om
humanitært arbejde i varmestuen i Fredericia

Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 11. oktober
til Iver Malmgart, skatmester i 3. gilde Fredericia.

Pris 150,-kr betales til konto reg.nr. 7248, kontonr. 1281144 Husk
navn på indbetaler der betragtes som tilmelding!

Spørgsmål vedrørende arrangement til Marianne Fischer
mobil: 61 42 17 96 mail: mkf@post.tele.dk
Gildehilsen GIM'erne i Fredericia



Gildehal i 2. Vejle den 13. september 2018

Gildemester Bodil Jølver indledte gildehallen med at byde særligt velkommen til Keld Kirkeskov, som kunne fejre sit 40 års jubilæum og til Distriktsgildemester Karsten Barfoed samt gæster og gildebrødre. I Barfoeds motivation takkede han Keld for hans store og mangeårige arbejdsindsats for gildet gennem alle årene, og ønskede Keld tillykke med 40 års jubilæet, inden han fæstnede 40-års nålen på Kelds revers.

I sin gildemestertale indledte Bodil med *ka`du huske*, det er da en passende indledning til i aften, hvor det er Kelds jubilæumsdag. Sangen fortsætter med erindringer om bålet, der var målet for dagens møje og slid. De mange venskabsbånd, der blev knyttet dengang i tidernes morgen. Det var en herlig tid, både i sol, regn og blæst. Dog er det de tider, der har givet livet kulør, og som gildebrødre kender vi et sted, hvor vi trygt kan komme og med gode venner tale om de svundne dage, hvor vi sammen kan arbejde frem mod nye mål.

Benny Andersen, Danmarks digter har gjort sig nogle betragtninger over det at være til stede i nuet, og om det at kunne falde i staver.

*Fald i staver mit barn, fald bare i staver
sid og glo ud i luften - ind i væggen - på
en flue- på ingenting - vær fraværende –
vær væk - et øjeblik – eller timer.*

Også vi, der har mere end 40 år på bagen har brug for at falde i staver. Vi har brug for at give os tid til atter at sanse verden og livet omkring os.

Katrine holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun fortalte om en ven. En ven - er et menneske, som vil forstå dig, selv i din yderste trang, som mærker din angst og tvivl i dit sind, selv når du er tavs på din gang.

Eftergildehallen dannede rammen om Kelds jubilæum med sange, taler og gaver. Det var Bodil der fik æren af at iføre Keld gildets 40-års skærf, da tidligere 40-års jubilar Asta Iversen desværre var forhindret. En særlig ære, for Keld, med efterfølgende sølvplade på skærfet, blandt de mange andre jubilarer.

Jubilæumssangen blev sunget, en speciel sang til Keld og sangen "Her kommer jeg". Under den gode stemning ved bordet blev der serveret mørbrad og ferskner med is og hindbærmousse, samt muffins til kaffen, en dejlig middag.

En rigtig festlig aften sluttede på vanlig vis med "Vi er danske spejdere".

Palle Krag



Foto: Annelise Debois



Projekt Sommerlys

Som bekendt afprøver Landsgildet i år et pilotprojekt: **Projekt Sommerlys**, hvor spejdergrupper på sommerlejr får tændt deres lejrball den første aften ved hjælp af en flagermuslygte fra Gilderne.

Formålet er at styrke relationerne mellem de fem danske spejderkorps og Sct. Georgs Gilderne, og samtidig give begge parter en god oplevelse i naturen.

Den 30. juli samledes 48 danske og irske pigespejdere på Spejderbakken i Grejsdalen, hvor de holdt sommerlejr gennem hele ugen. Pigerne var i alderen 13-15 år.

Yrsa og jeg mødte der frem med omtalte flagermuslygte, men ... der var som bekendt afbrændingsforbud, så vi kom med en lygte med LED-lys, og spejderne havde brugt det samme til deres lejrball. På grund af disse forhold ændrede vi selvfølgelig lidt i den tekst, vi havde fra Landsgildet, men budskabet var det samme.

Det blev et par hyggelige timer i selskab med en flok glade spejdere. Åh disse minder ...

Else, 3. Vejle



Jeg er for nylig kommet hjem efter en meget fin tur til Alsace. Her besøgte vi én af dagene byen Colmar.

Ved en af indfaldsvejene til byen står en kopi af statuen af Frihedsgudinden. Den virker måske lidt malplaceret lige netop her, men der er en forklaring: Manden der skabte Frihedsgudinden i New York er nemlig født og opvokset i Colmar.



Agnes Jacobsen

Det sker i Gilderne 2018



1. Vejle

11. oktober	Gildehal	B + C
25. oktober	Fellowship	Fredericia
1. november	Gruppeledermøde	
15. november	Gildemøde	C + A
4. december	Sclerosefest	

2. Vejle

25. oktober	Fellowship	Fredericia
8. november	Gildehal	Gruppe 2
4. december	Sclerosefest	

3. Vejle

4. december	Sclerosefest	
-------------	--------------	--

Vadestedet udkommer igen primo december 2018

Deadline: tirsdag 26. november (bedes venligst respekteret!)

Leder: 2. Vejle

Redaktør: Agnes Jacobsen

Tyttebærvej 7, 7100 Vejle

Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104

Mail: agnes.jacobsen@mail.dk