



Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr. 5

Oktober-november 2016



Gildehal i 1. Gilde 25. august

Den første Gildehal efter sommerpausen blev, traditionen tro, afholdt i Spejderhuset i Højen.

I fem minutters Sct. Georg fortalte Solveig om øgenavne på personer og bygninger i det gamle Vejle. Det var nogle vældig fornøjelige historier, som fik latteren frem flere gange.

I sin Gildemestertale fortalte Finn om Etiopien. Først lidt generelt om landet. Efterfølgende fortalte han om en rejse på egen hånd rundt i Etiopien, som han og Jytte foretog i 1972 i forbindelse med deres ophold i Tanzania.

Og hvorfor så lige noget om Etiopien.

1. Gilde har jo gennem flere år haft et SOS sponsorbarn i Rwanda. Christine, som hun hedder, er ved at uddanne sig til sygeplejerske, og hun fyldte 23 år i maj. Derved har hun nået en alder, hvor hun udtræder af SOS sponsorsystemet.

SOS Børnebyerne har så foreslået, at vi tegner en nyt sponsorat, og har foreslået en dreng fra Etiopien. Derfor noget om Etiopien.

I eftergildehallen blev der serveret en sildemad, efterfulgt af forløren skildpadde, helt som traditionen foreskriver til den første Gildehal efter sommerpausen. Endvidere var der hjemmebag til kaffen.

Som sædvanligt blev der sunget og hygget i eftergildehallen. Der blev dog også tid til at drøfte, om vi skulle have et nyt sponsorbarn. Det var der fuld enighed om, at vi skulle, så det blev Hukun Aden Haji, en dreng på 14 år fra en lille by ved navn Gode, der ligger i et øde og meget fattigt område i det sydvestlige Etiopien.

Finn Hesselbjerg

Mærkedage



3. Gilde

Lone Connie

60 år

22. november

Gildehal i 1. Vejle 22. september 2016

Første møde i Vor Frelsers Kirkes menighedshus efter sommerferien. Vi indledte med den smukke sang ”Septembers himmel er så blå”. Fuldt fortjent i år med det smukke september-vejr, vi har haft.

Gildemester Finn talte ud fra Æsops fabel om drengen, der red på æselet. Alle, han kom forbi på sin vej, havde en forskellig mening om, hvordan han skulle bære sig ad. Ja, hvis man vil gøre alle tilfreds viser det sig ofte, at man selv kommer til at bære de tungeste byrder.

Helle Parsberg fortalte i sit 5 min. indlæg om at være nybagt campist på tur til den årlige Samsø festival. Det havde været dejligt at være en del af fællesskabet, hvor udbredt hjælpsomhed var en del af campinglivet.

Der var som altid en hyggelig stemning i eftergildehallen med samvær og sange. Elsebeth Svendsen havde egenhændigt lavet mad til os og gav vin, da hun havde fejret en rund fødselsdag. Gildemester Finn forberedte os på fejring af nytårgildehal og ligeledes festligholdelse af gildejubilæet for Vejle-gildernes oprettelse næste år i februar.

Anne-Marie Kramer

Udflugt 1.sct. Georgs Gilde Vejle den 4. september 2016

Vi var mange der med spænding fulgte vejrudsigten frem til søndagen hvor vi skulle på den årlige udflugt, men desværre blev vore bønner om godt vejr ikke hørt. Vi mødtes på parkeringspladsen ved Vindinggårdcentret kl. 0800 med tunge mørke skyer på himlen, hvilket dog ikke kunne ødelægge det friske søndagsmorgenhumør. Det var meningen vi skulle køre til Trelde næs for at indtage det traditionelle morgenmåltid, men efter en kort briefing i den arrangerende gruppe valgte vi at morgenmåltidet skulle indtages på naturcenter Hindsjavl hvor vi kunne sidde i tørvejr, hvilket alle var tilfredse med da ingen ønskede at få tynd kaffe og bløde rundstykker.



Efter et meget vellykket morgenmåltid med både rigeligt ost, syltetøj og en enkelt til hvert ben fortsatte vi efter den oprindelige plan hvilket var et besøg i Fredericia Mini by hvor vi under paraplyernes beskyttelse fik en god guidet tur gennem det gamle Fredericia i miniformat. Vi fik hele historien fra byens oprindelse i 1600 tallet frem til den moderne tid. Rundvisningen varede godt en time.



Efter den lidt våde tur i mini byen tog vi ind til Fredericia Museum hvor vi fik en guidet tur gennem Fredericias udvikling fra start til den moderne industrialisering.

Vi hørte om hvordan byen havde religionsfrihed, specielle fristadslignende vilkår for gældsplagede og kriminelle Danskere, alt sammen for at tiltrække beboere til byen som jo også var en fæstningsby og havde dermed også en del soldater.



Gennem industrialiseringen med anlæg af jernbanerne hvor Fredericia meget tidlig blev et knudepunkt for jernbanetrafikken og etableringen af større danske industri--

virksomheder som Voss emaliefabrik og Chor sølv. Efter en meget fin og informativ tur gennem museet var det tid at komme videre på turen. Vi kørte ad den gamle Lillebæltsbro videre af strandvejen til strib, og af små snørklede veje via Vejlbj fed til Tvillingegården.



En tur der unægtelig ville have været noget smukkere i solskin.

Godt fremme ved Tvillingegården – stadig i regnvejrs- skulle frokosten så indtages, den bestod af 4 forskellige slags sandwich med øl og vand. På Tvillingegården er der

kun åbent tirsdag og torsdag – læs evt. mere på <http://www.tvillingegården.dk/> - dejligt lille hus med borde og stole til fri afbenyttelse, hvor vi kunne men der er et spise i ly for regnen. Dog blev der så meget ophold at de fleste gik en tur til stranden, ingen havde dog medbragt badetøj.



Godt forsynet fortsatte vi nu turen af de små snørklede veje gennem det fynske landskab, ganske fascinerende, men stadig smukkere i solskin, til næste stop på turen Mørkenborg kro, der ligger i de flotteste omgivelser helt ude på landet.

Mørkenborg Kro Og Motel , der er kgl. privilegeret, blev opført i 1771, på godset Rugårds jorde. Kroen som ved opførelsen hed Mørkebøge Kro har indtil 2004 altid været ejet af Rugårds ejere.

Mørkenborg Kro ligger i det naturskønne Stillebæk som bl.a. er kendt igennem flere Morten Kock film. Her var der reserveret bord og bestilt kaffe, boller og lagkage, og det var lige hvad vi fik, bollerne var helt friskbagte og næsten så store som møllehjul, lagkagen var rigtig lækker og der var rigeligt af alt. Vi måtte meget mod vores vilje opgive at spise det hele.



Efter disse lækkerier gik turen så atter mod Vejle stadig af små veje og den gamle A1 hovedvej, hvor vi så drejede fra mod Vejle ved ”Storkereden” som det hed da Danmark ikke havde motorveje.

Vi landede igen i Vindinggård ca. 1730 hvor alle var lidt trætte og enige om at de nok ikke behøvede aftensmad.

En rigtig god dag på trods af at vejrguderne ikke havde hørt vore bønner.

Thorkild

Udflugt gl. gruppe C 1.vejle

5 glade gildebrødre mødtes på parkeringspladsen ved Grønlandsvej. Vi kørte 2 biler afsted mod Skamlingsbanken, den ene kom lige en tur over Vejen, (den stedsans, den stedsans) så der gik en del ekstra tid, før vi samledes ved Skamlingsbanken, hvor vi skulle mødes. Godt kaffetørstige og sultne fik vi den længe ventede dejlige morgenmad med udsigt over fjorden i flot solskin.

Efter tidsplanen skulle vi være i Åbenrå kl 11, hvor vi havde en aftale med en gildebror, der skulle vise os rundt på Sønderjysk Spejdermuseum. Da vi ville være en del forsinket, forsøgte vi at kontakte gildebroderen på mobil, desværre kunne vi ikke komme i kontakt med ham, da der ikke blev svaret på mobilen. Hvad gør man så?? Vi kørte til GB adresse, men ingen var hjemme, talte med en genbo, der kunne fortælle at han arbejdede på Landsarkivet.

Da vi fandt GB som vi havde tlf.nr. på, fortalte han, at det ikke var ham der var lavet aftale med, han kunne dog hjælpe os med at finde den rette GB, der efter et stykke tid dukkede op.

Vi kørte langt om længe hen til museet, som ligger i den tidl. Vaskerikælder på det gl. Åbenrå sygehus, et meget fugtigt lokale, med fare for at ødelægge de indsamlede ting.

De havde samlet gamle minder eks. Trofæer af forskellig art, mange fotografier fra lejre, ture og øvelser, dagbøger

om patruljernes virke, tropsjournaler og blade, spejderblade og lederblade.

Uniformer, udrustning fra det praktiske arbejde gennem skiftende tider, lysbilleder, smalfilm, lydbånd og videofilm fra svundne års begivenheder.

Efter vi blev budt velkommen over en kop kaffe, fortalte GB Henry meget spændende om spejderbegivenheder i Sønderjylland siden 1919, om aktiviteter før og omkring genforeningen i 1920. Om spejdernes hjælpekorps fra 1939 til 1945 og videre til de store korpslejre i landsdelen. Bl.a. Blå sommer ved Haderslev og på Stevninghus.

Det er helt vildt så meget de har samlet sammen, stedet kan varmt anbefales, og de vil meget gerne vise det frem, vi havde i hvert fald en alletiders oplevelse.

Derfra kørte vi til Stevninghus lejren, hvor vi også blev vel modtaget, her spiste vi vores medbragte lækre frokost i strålende sol.

Kaffen indtog vi stående på en rastepads, da vi var i tidsnød, kagen blev gemt til senere.

Turen gik så hjem til Poul og Anna, de bød på grillpølser, samt kaffe og vores medbragte kage blev fundet frem. Poul og Anna deltog ikke på selve turen, men så hyggede vi med dem, i deres hyggelige have, inden vi godt forspiste og trætte drog hjem efter en herlig dag/aften.

Conny 1. Vejle

1. Gilde holder Gildemøde i november

1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 17. november 2016, kl. 19.00 i Kirkehuset ved Vor Frelzers Kirke.

På Gildemødet vil Vigand Rasmussen, tidligere lektor på Rosborg Gymnasium, fortælle om det gamle Vejle.

Der serveres kaffe med "noget" til i pausen.

Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3 Gilde er velkomne.

Der opkræves et mindre beløb til dækning af udgifter.

Tilmelding senest 14. november til Thorkild på 7583 2121, 6088 2121 eller tk@thorsol.dk.

Finn Hesselbjerg



Gildehal i 2. Vejle

Den 22. september 2016 samledes vi i et – for årstiden - ualmindeligt dejligt vejr til gildehal.

Som indledning til gildehallen hørte vi Morgensang fra Vadehavssuiten med tekst af Jens Rosendal og musik af Ole Ugilt Jensen.

I gildemestertalen hørte vi om Tove Janssons Høstviser. Tove Jansson er en finsk-svensk forfatter, som vi nok husker bedst som skaberen af Mumitroldene fra børnefernysynet, men som også har skrevet romaner og digte. Høstvisen åbner for mange tanker og giver plads for det, der er så vigtigt, glæden og taknemmeligheden over, at vi er sammen. Sidste vers lyder:

Nu blæser stormen ude og låser som`rens dør,
det er for sent nu at undres og lede.

Jeg elsker måske mindre, end jeg gjorde før,
men mere end du vil få at vide.

Nu ser vi alle lysglimt på efterårets kyst,
hører bølgerne slå imod stranden.

Et eneste er vigtigt, og det er hjertets lyst,
og at vi må være sammen med hinanden.

Efter gildemestertalen hørte vi Sommersang med fløjtespil af Michala Petri.

Annelise holdt 5 min. Sct. Georg og talte om at sætte sig spor. ”Vi sætter spor” er netop mottoet for Spejdernes lejr ved Sønderborg. Gildehallen sluttede med Aftensang med tekst af Jens Rosendahl og musik af Ole Ugilt Jensen.

Eftergildehallen startede med sangen ”Septembers himmel er så blå”, og så hyggede vi os med smørrebrød og festligt pyntet kage, inden vi tog fat på aftenens sidste punkt, brainstorming, hvor vi søgte ideer til Nytårgildehal 2017.



Naturgruppen 2. Vejle på tur til Ringkøbing, Skjern Hvide Sande og Søndervig.

Vi var 10 på tur i det dejlige sommervejr, som i de dage var med en stærk blæst og byger der går og kommer – det er den danske sommer!

Første dag udforskede vi området Skjern Enge og besøgte Skjern Å Naturcenter og får en godt indblik i området og den rige laksebestand der er i Skjern Å. Fra pumpestationens tag er der et vidt udsyn ud over Skjern Enge og Skjern Å naturområdet. Mod nord, ser man et landskab med opdyrkede marker mellem et netværk af afvandingskanaler. Trækfærgen skulle vi jo prøve og selvom det er en kort tur over Skjern Å, gav det os vældig søgang og vi morede os. Lønborg Kirke ligger højt og var også et besøg værd.

I Ringkøbing boede vi 2 nætter på det gamle Hotel på Torvet. Det var hyggeligt og efter middagen gik vi en bytur med vægterne, der fortalte om beboerne og husene i de gamle gader. Flere steder var vægterne ventet og blev budt på kaffe.

Næste dag kørte vi på tur for at se den 14. internationale sandskulpturfestival i Søndervig 2016. Det var helt fantastisk og vi havde en guide til at give en orientering om sandskulpturenes tilblivelse/opbygning. Der var byger, sol og blæst, men man kunne gå i læ og en kop varm chokolade gjorde godt! Der var også mulighed for at se på kræmmermarked og Kloster lys design.

Nu gik turen til Hvide Sande hvor vi spiste frokost på ”Kommandobroen” - fisk og fadøl selvfølgelig! Vi havde udsigt lige ned til slusen og den flotte redningsbåd og kunne følge sejladsen gennem slusen. Tilbage i Ringkøbing gik vi på museum for at se den spændende udstilling om den nyåbnede bunker som en tysk soldat Gerhard Saalfeld, tidligere fæstningssoldat, har genset og lavet film om. På museet er der udstillet inventar og ting fra denne bunker. Inden vi kørte hjem gik vi ind i Ringkøbing Kirke,

med det skæve tårn, og så den flotte og farvestrålende altertavle og døbefont designet og malet af Arne Haugen Sørensen i 1995-96.



En dejlig oplevelse med naturgruppen! Annelise Debois, 2. Vejle



Lørdag den 24. september var de private lydavisere fra hele landet samlet til det årlige Symposium i ”Foreningernes hus”, hvor Vejle Lydavis har studie. Lydaviserne kommer fra Fredericia, Lunderskov, Lemvig, Randers, Billund, Assens, Stevns, Bornholm og selvfølgelig værten Vejle Lydavis. Fra Bornholm kommer trofast vores fællessekretær for sammenslutningen af lydavisere, der arbejder med frivillige medarbejdere, Karen Inger Jensen og Ole Holm Jensen, som altid medbringer sit optageudstyr!

Mødeindholdet er vores årlige generalforsamling samt vigtige drøftelser af arbejdet med at producere lydavis for blinde og svagtseende. Snakken går livligt og dette år var der to nye lydavisere med, fra Randers og fra Stevns. Disse to lydavisere havde stor glæde af mødet og fik gode idéer til at tage med hjem til deres lydstudier. Det store emne dette år var den nye postlov som giver ringere mulighed for at sende lydavisen ud fra dag til dag med de lokale nyheder. På mødet blev vi enige om at sammensætte en fælles skrivelse til Dansk Blindesamfund og Transportministeren herom!

Efter frokost var der museumsbesøg i Spinderihallerne med guide til at fortælle om de spændende udstillinger. Lige fra Vejle Bomuldsspinderi, Hess Fabrikker, dansegulvet på ”Røde Mølle”, Dronning Gunhild fundet i en mose i Vejle Ådal, havnen med handelsliv i renæssancen og byens udvikling fra 1536. Der var meget at se på og så var det kaffetid!

På vej til Vejle Centerhotel hvor middagen ventede, gik vi en lille tur i biblioteksparken og så Kristian von Hornslets flotte kæmpestjerne og info om den ”blodige” søsterstjerne, der er sænket ned i Marianergraven.

Herefter afslutningsmiddag, som sædvanligt med sang, underholdning, taler, overrækkelse af gaver og Arthur Connie and ”The Lego Party Band” spillede herlig musik for os, inden der blev sagt - godnat og tak for i dag, kom godt hjem og på gensyn til næste år i Lunderskov!

Annelise Debois



50 års jubilæum

2. Sct. Georgs Gilde i Vejle, kan den 20. maj 2017 fejre, at det er 50 år siden Gildet blev selvstændigt, idet det dengang eksisterende ”Vejle Gilde” blev delt i 1. og 2. Sct. Georgs Gilde.

I den anledning, er Tinet gruppen blevet opfordret til, at skrive lidt om 2. Gildes arbejde, initiativer og fremgang i den forløbne 50 årige periode fra 1967 – 2017. Tinet er en gruppe i 2. Vejle, der alle er lidt ældre Gildebrødre, og et ufravigelig optagelses krav er, at have opnået pensionist alderen.

Tinet gruppen vil derfor opfordre alle Gildebrødre, i 1. 2. og 3. Vejle Gilder, ja alle Gildebrødre, både nuværende, tidligere og afdødes familier, til at kigge grundigt i Deres gemmer, efter billeder, optegnelser og andet epokegørende materiale, der kan have interesse for andre, ikke kun i Gilderne, men også af almen oplysende karakter om gildebevægelsen, for eftertiden.

2. Vejle har udgivet et jubilæums skrift, i anledningen af Gildets 25 års jubilæum, 1967 – 1992. Det er dog gruppens ønske, at det nye skrift skal omfatte hele 50 års perioden fra 1967 til 20. maj 2017, med omtale af Gildebevægelsens tilblivelse og udvikling.

Vi håber at mange Gildebrødre vil gå på loftet eller i kælderen, for at finde gamle og nyere billeder, materiale, samt andre sager der har relation til Gildernes arbejde, med spejderløb, Gimle, Rodbjerggård, cykelløb, ja alt hvad vi har foretaget os igennem tiden, og låne det til 2. Vejles Tinet gruppe.

Ring eller skriv til Tinet gruppen ved Keld Kirkeskov, Vejrmosegårds Allé 25, 7000 Fredericia. Telefon 75821313 – 40457313, Mail: kirkeskov@profibermail.dk

Tinet gruppen, 2. Vejle.

LGT 2017

Landsgildetinget i 2017, der afvikles 23. og 24. september 2017, skal arrangeres af Trekantområdets Distrikt.

Der er nedsat en styregruppe til at forestå arbejdet. Styregruppen består af Karsten Barfod, Distriktgildemester, Ann-Mette Skræ, der repræsenterer Kolding, Peder Kümmel-Nielsen, der repræsenterer Fredericia og undertegnede, der repræsenterer Vejle.

Vi har allerede afholdt 2 møder. På det sidste møde havde vi besøg af Leif Jylov, der var tovholder for LGT 2015 i Køge. Formålet var at drage nytte af erfaringerne fra LGT 2015, således at vi ikke skal opfinde alt for mange dybe tallerkener igen.

Det er allerede fastlagt, at LGT 2017 skal foregå på kursuscentret Trinity i Snoghøj.

Vi arbejder med at få defineret nogle arbejdsgrupper til de forskellige opgaver, men også allerede med nogle detaljer.

Jeg ved ikke helt endnu, hvordan arbejdsfordelingen bliver, men det, som jeg er sikker på, er, at en del Gildebrødre vil blive involveret, både før og under LGT 2017.

Finn Hesselbjerg



Det sker i Gilderne 2016



1. Vejle

26. oktober	Fellowship	Kolding
27. oktober	Gildehal	C + A
8. december	Julegildehal	B + C

2. Vejle

26. oktober	Fellowship	Kolding
3. november	Gildehal	Gr. 2
1. december	Julegildehal	Gr. 3

3. Vejle

3. oktober	Udvidet ledelsesmøde	Grete
26. oktober	Fellowship	Kolding
2. november	Gildemøde	Ledelsen
4. december	Julekomsammen	Gr. 3

Vadestedet udkommer igen primo december 2016

Deadline: 25. november 2016 (bedes venligst respekteret!)

Leder: 2. Vejle

Redaktør: Agnes Jacobsen

Tyttebærvej 7, 7100 Vejle

Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104

Mail: agnes.jacobsen@mail.dk