

Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

Nr. 5

Oktober - November 2017



Jeg har mødt Sct. Georg igen.

Jytte og jeg var i foråret på en meget spændende rundrejse gennem Armenien og Georgien.

Kristendommen blev indført meget tidligt i de to lande, i Armenien i 301 og i Georgien i 327. Mon ikke jeg kunne finde Sct. Georg i disse gamle kristne kulturer.

Vores rejse startede i Armenien, og vi så et utal af klostre og kirker, men ikke skyggen af Sct. Georg. Lige bortset fra domkirken i Jerevan, så er de armenske kirker forholdsvis små og meget sparsomt udsmykket. Der kunne være lidt kalkmalerier, et lille alter med et kors, men ellers ikke megen udsmykning.

Den armenske kirke bryster sig også af at være helt sin egen med deres egen patriark.

Efterfølgende fortsatte vi til Georgien, hvor vi, ud over at besøge hovedstaden Tbilisi, også kørte rundt i landet.



Så skal jeg da lige love for, at Sct. Georg dukkede op.

Sct. Georg indgår faktisk i det georgiske rigsvåben, så det er måske ikke så mærkeligt.

På frihedspladsen i hovedstaden Tbilisi står der en meget høj søjle, og oven på søjlen står der en meget



flot, forgyldt udgave af Sct. Georg.

Dengang Georgien var en del af Sovjetunionen, stod der en statue af Lenin på toppen af søjlen. Georgien har et ret anstrengt forhold til Rusland, faktisk har de været i krig, så man har altså skiftet Lenin ud med Sct. Georg.

Også i Georgien så vi en masse kirker og klostre

Kirkerne i Georgien er helt anderledes end kirkerne i Armenien. De er rigt udsmykkede med masser af mere eller mindre farvestrålende ikoner. Det er lidt på samme måde, som man ser det i Rusland eller Grækenland.



I en af kirkerne faldt jeg over en noget speciel udgave af Sct. Georg. I dette tilfælde dræber han ikke en drage, han dræber et menneske, nemlig kejser Dioclian.

Hvem er det så lige? Jo – kejser Dioclian er den romerske kejser, der beordrede Sct. Georg tortureret og henrettet, så på denne ikon tager Sct. Georg hævn.

Det er måske ikke helt i Sct. Georgs ånd at tage hævn - men pyt!

Vi spiste flere gange frokost eller middag i private hjem. Jeg tror, at den georgiske befolkning er ret troende, for i disse hjem så vi altid en samling religiøse billeder på en væg i stuen, og altid et eller flere af Sct. Georg.

Apropos tidlig indførelse af kristendommen, så er det tankevækkende, at her indførte man den i 301 og 327, mens Harald Blåtand indførte den i Danmark omkring år 1000.

Så har vi da også lige været en tur på Caminoen i Nordspanien. Der mødte jeg Sct. Georg som udsmykning på et meget flot hus tegnet af den berømte spanske arkitekt Gaudi. Udsmykningen er lidt speciel, for Sct. Georg er stået af hesten, og han står skrævende over dragen og dræber den med sin lansse.



Samme dag mødte jeg Sct. Georg på en restaurant, hvor han på en stor flot plakat reklamerede for noget spiritus.

Finn Hesselbjerg

1. Vejle



Friluftsgildehal i 1. gilde 24. august 2017

Næsten hele 1. gilde var samlet til den traditionelle friluftsgildehal på Spejderbakken. Selvom vejret artede sig nogenlunde, måtte vi endnu engang søge indendørs.

Den arrangerende gruppe havde trykt nogle nye sange, som vi prøvede at synge – dejligt med et frisk pust, og tak til gruppen for det store arbejde.

Finn gav os lidt at tænke over i sin gildemestertale, og vi sluttede på vanlig vis med at stryge fanen til ”Kongernes Konge”.

Traditionen tro blev der serveret forloren skildpadde, som der jo igennem årene har været diskuteret for og imod, men i år fik vi en ny tilhænger, der måtte konstatere, at det er lækker spise.

Vores bordformand forsøgte hele aftenen at styre slagets gang og holde sammen på tropperne, og med en solid militær baggrund var han med til at gøre aftenen til en rigtig god oplevelse.

Vi sluttede aftenen på vanlig vis ved at synge ”Spejderbror”.

Poul V. Hebsgaard



Gildehal 1. Gilde 21. september 2017.

Vi mødtes som vanligt i Vor Frelzers Kirke's foyer lidt tid før gildehallen for at få en lille snak om siden sidst, vi mødtes. I gildehallen, hvor vi hørte skøn indgangs musik med Michala Petri, fortalte gildemester Finn, om hans og Jyttes skønne travetur på Caminoen (Jakobs vejen). Han fortalte de "stødte" på Sct. Georg i Katedral, og tænk engang: når man kom i mål efter vandringen, fik man både syndsforladelse og tilgivelse. Det må da i sig selv være vidunderligt !

Anne Marie læste sit Riddersvar, der omhandlede religion. Inden udgangen lovede Finn at vise os billeder fra sin usædvanlige rejse.

Sv. Åge fortalte at vi fra 1/1-2018 havde fået aftale om mødeaftener i Mølholm Sognehus, hvilket vi vist alle glæder os til.

Eftergildehallen bød på skøn mørbradgryde og til kaffen lækker chokoladecake.

Så kom tiden, vi længtes mod: Fremvisning af billeder fra de skønne oplevelser, Jytte og Finn havde haft. Men ak og ve: Der manglede et kabel, så vi må vente med spænding !

Aftenen sluttede på vanlig vis.

HR



1.Vejle udflugt 4. september 2017.

Vejrguderne var med os, da vi var på vores årlige udflugt, som i år gik til Hjerl Hede. Hele dagen opholdt vi os ude i det flotteste efterårsvejr.



Vi startede med morgenkaffe ved Hampen sø. Der var ikke en vind, som rørte sig, så søen lignede det smukkeste postkortbillede.

Vi fortsatte udflugten til frilandsmuseet Hjerl Hede, hvor vi fik et fint indtryk af livet på landet i gamle dage. De velholdte gårde fortalte om den brede befolknings dagligdag, det samme gjorde skolen, præstegården og de mange håndværkerhuse. Mange dyr var også med til at fuldende billedet af tidligere tider. Besøget sluttede af med indtagelse af dejlige sandwich, den arrangerende gruppe havde smurt hjemmefra.

Inden turen gik mod Brande, hvor vi skulle se gavlmalerier og udsmykning på gaden, var vi et smut omkring Sahl Kirke. En imponerende landsbykirke bygget omkring år 1150 med plads til over 200 mennesker.



som



Her så vi det gyldne alter fra den ældre middelalder, det er det bedst bevarede af sin art i Danmark. Vi var heldige, for den 11. september skulle alteret til Nationalmuseet, hvor det skulle undersøges endnu engang. I 1934 havde alteret været et helt år på Nationalmuseet, men denne gang drejer det sig kun om ca. 14 dage.

Nu gik turen til Brande, hvor eftermiddagskaffen stod klar til os. Vi gik rundt i byen og så de fantastiske gavlmalerier og udsmykninger på fliserne. Der er tale om Danmarks største street art udsmykning.

En flok tilfredse deltagere tog afsked med hinanden og kunne sige tak til den arrangerende gruppe for en god tur

Kirsten Madsen



Årskalender 2017 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle



Måned	Dato	Arrangement	Gilde
Januar	5.1.	Nytårgildehal	1.-2.-3. gilde
	19.1.	Gilderådsmøde	2. gilde
Februar	23.2.	Jubilæumsgildehal	1.-2. gilde
	7.2.	Gildemøde	3. gilde
Marts	2.3.	Gruppeledermøde	1. gilde
	23.3.	Gildeting	1.gilde
	9.3.	Gildeting	2.gilde
	23.3.	Gildeting	3. gilde
April	6.4.	Vejle Gildeting	1.-2.-3. gilde
	25.4.	Tankuddeling	1.-2.-3. gilde
	29.4.	Spejderløb	1.-2.-3. gilde
	27.4.	Sct. Georgs Aften	1.gilde
	20.4.	Sct. Georgs Aften	2.gilde
	24.4.	Sct. Georgs Aften	3. gilde
Maj	10.5.	Ridderhal	Kolding
	24.5.	Distriktsgildeting	Kolding
	18.5.	Gildehal	2.gilde
	16.5.	Gildemøde	3. gilde
Juni	8.6.	Friluftsgildehal	1. gilde
	11.6.	Fællesudflugt	1.-2.-3. gilde
	15.6.	Friluftsgildehal	2.gilde
	14.6.	Friluftsgildehal	3. gilde

1. Gilde holder Gildemøde i november

1. Vejle Gilde holder gildemøde den 16. november 2017 kl. 19.00 i Kirkehuset ved Vor Frelsers Kirke.

2.

Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget spændende foredragsholder. Det drejer sig om en ung mand ved navn Aske Jonatan Kreilgaard, der har opholdt sig et år i flygtningelejren "The Jungle" i Calais, hvor han specielt har taget sig af uledsagede børn.

Gå ind på vores hjemmeside www.1sctgeorgvejle.dk under aktiviteter her finder du en artikel om ham.

Der serveres kaffe med "noget" til i pausen.

Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3 Gilde er meget velkomne.

Pris inkl. kaffe kr. 50. Gildebrødre fra 1. gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores SOS-barn.

Tilmelding til Poul Hebsgaard på poulhebsgaard@gmail.com eller 20 83 24 66 senest den 13. november,

Finn Hesselbjerg



PS! Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 18. januar 2018, da afholder vi fælles nytårsgildehal i Mølholm sognehus.

Mærkedage



1. Gilde

Finn Hesselbjerg	75 år	9. november
Knud Isager	75 år	30. november
Conny Kreilgaard	70 år	8. december

2. Gilde

Annelise Debois 25 års gildejubilæum 8. oktober

Genkender du også??

*Den grundige, analyserende, som aldrig bliver færdig til en beslutning

*Den sikre, rolige, bestemte ”Sådan gør vi”

*Den letsindige ”Det gør vel ikke så meget”

*Den opfindsomme ”pyromanen” og ”papirnusseren”

*Den dovne

*Den altid mistænksomme

*Den observerende og iagttagende, der sjældent udtaler sig

*Den pjattede med alle historierne

*Den ligeglade

Osv. Osv. Osv.....

Udgangspunktet kunne være: At du iagttog dig selv, og ikke satte etiketter på de andre

Naturgruppen i 2. Vejle på tur til Viborg

Den årlige sommertur i august med Naturgruppen gik i år til Viborg, hvor der i 3 dage var planlagt et spændende program. Gurli havde lokalkendskab til byen og omegnen, så vi var 10 med på turen, der drog af sted med stor oplevelseslyst!

Viborg Domkirke som byens vartegn var første stop. Et besøg værd og man bliver imponeret over Joakim Skovgaard's farvestrålende bibelhistorie malet på alle vægge og hvælvinger, et fantastisk kunstværk!

Netop denne mandag blev de danske fodboldpiger hyldet på Viborg Rådhus og det måtte vi da med til! Her var fyldt med jublende fans og vi fik en noget usædvanlig oplevelse fra Rådhusets trappebalkon. Tilbage til den gamle bydel hvor madpakken blev spist på Borgvold inden sejltur på søerne med "Margrethe I". Byvandring i centrum og området omkring Gråbrødre kloster. Om aftenen spiste vi middag på den historiske Rindsholm Kro, hvor der i parken er første officielle mindesten i "Danske soldaters mindelund" til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU.

Tirsdag startede vi dagen med besøg på Bruunshaab Gl. Papfabrik, hvor maskinerne stadig var i fuld gang og det var sjovt at se hvordan papæsker, som vi godt kender, forarbejdes. Herefter gik turen til Dollerup Bakker og "De fem Hald'er" hvor frokosten blev spist i parken ved hovedgården og efterfølgende gåtur ud på odden med tårnruin, mens andre fik en lur i græsset! Den imponerende borg kaldes også "Jørgen Friis' Hald" efter den sidste katolske biskop i Viborg. Han opførte den omkring 1528 i den urolige tid, hvor præsten Hans Tausen vandt gehør for Luthers tanker. Meget aktuelt!

Onsdag besøgte vi Søndermarkskirken og så det fantastiske 10 meter lange Hærvejstæppe, der fortæller Hærvejens brogede historie broderet efter akvareller af kunstneren Inga Linde Jensen. Sidste punkt på turen var besøg i Mønsted Kalkgruber. Det var både mørkt og spændende, men vi havde lommelygter med, så vi kunne finde vej! Få af os fandt frem til ostelageret! Vi boede på Motel Viborg hvor vi nærmest var "alene hjemme" og kunne hygge os sammen om aftenen i motellets café og selv lukke og slukke!



Efterårets første Gildehal.

Gildehallen i september blev en flot og højtidelig oplevelse, hvor gildemester Bodil Jølver indledte med at byde Annelise Debois og hendes familie velkommen i Gildehallen til 25 års jubilæet. Efter lykønskninger og 25 års nålen var anbragt, tog Bodil i sin gildemestertale udgangspunkt i Tøger Larsens sommervise fra digtsamlingen ”Vejr og vinger” skrevet i 1923, om den svigefulde sommer, der har givet lejlighed til mange indendørs gøremål. En lille digtsamling så en grå regnvejrsmåne lyset, og Bodil fortsatte med en flot dedikation fra en ven, og digtene siger noget, hver for sig og i sammenhæng.



**Dagen i dag skal du bruge, den kommer ikke igen om en uge.
Er der noget du kan opnå i dag, så gør det og opsæt det ej.
Er der ukrudt og tidsler, som forstyrrer din færd.
Ryk det op med rod, det er ikke mere værd,
så din sti bli'r ren at færdes på.**

Vennen får også lov til at afslutte med ord om fortrøstning og håb:
**Som en flamme i mit indre varmer mindet og vort møde.
Nogle timers gode nærvær, gav evigheden rum.
Timerne er gået, tiden går,
Men fortsat dufter evigheden.**

Katrine Martens havde 5 minutters Sct. Georg, og fortalte om det at tale pænt til hinanden, og omgås på en god måde, en artikel som Katrine havde fundet i sine gemmer.

I eftergildehallen blev vi inviteret ind til et flot dækket bord men lysende gule solsikker, og ”byens bedste Tapas”. Annelise blev dekoreret med 25 års medaljen af Emmy Reng



der sidst har modtaget denne udmærkelse. Emmy ridsede i korte træk nogle af Annelises mange tillidsposter og arbejdsopgaver op og mindede om, at det nu var pålagt Annelise at dekorere den næste jubilar i gildet.

Blandt sangene i eftergildehallen bør nævnes de to jubilæumssange, hvoraf den ene er forfattet af jubilaren selv. Det må være en særlig oplevelse at høre gildet synge en sang ved sit jubilæum, som man selv har skrevet.

Inden vi afsluttede, takkede Annelise for det dejlige samvær i gildet, som hun havde nydt fra den første dag, da Nan Nissen for 25 år siden, med stor bestemthed, bad Annelise deltage i friluftgildehallen i Tinet Krat.

Annelise Debois er på alle måder 100% gildemedlem, som vi håber vil glæde os med sin ildhu i mange år fremover.

Palle Krag.

INVITATION



REMINDER!!!

Trekantområdets Distrikt afholder i år Fellowship Day i Vejle. Det foregår på **DOMUS**, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle. Gode parkeringspladser lige udenfor indgangen til lokalerne!
Torsdag den 26. oktober - Gæster er meget velkomne!

Kl. 19.00 Åben Gildehal, derefter spisning og underholdning
Menu: Tapas, pølse, oste og kaffebord. Drikkevarer kan købes.



GRØNLANDSAFTEN
Grønlandsk underholdning
med foredrag og sangkor

Overskud fra aftenen går til Grønlandske børns adventsfest.

Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 12. oktober til Henny Simonsen, 20 65 38 95 info@simonsenejendomme.dk

Pris 150,-kr betales på netbank **reg.nr. 0759 kontonr. 3225884349** eller mobilepay 20 65 38 95. Betaling på selve dagen 160,-kr

VIGTIGT – Al betaling på dagen kun kontant!



Gildehilsen GIM'erne i Vejle
Poul, Birte, Ruth og Henny

Roden

Den kinesiske filosof og politiker, Kungfutse, der levede ca. 550 – 479 f. Kr. skriver:

Forfædrene, der ønskede at gøre den strålende dyd i riget endnu mere strålende, begyndte med at styre staten retteligt. For at kunne styre staten retteligt, sørgede de først for, at der herskede en god orden i deres familier. For at skaffe denne gode orden til veje, uddannede de først omhyggeligt deres egne personligheder. For at uddanne deres egne personligheder, opdrog de først deres hjerter, for at opdrage deres hjerter, lagde de vægt på sandhed i tankegang, for at blive sandfærdig i tanken gjorde de alt for at skaffe sig fuldkommen viden.

At skaffe sig fuldkommen viden vil sige at gå til bunds i tingene. Ved at gå til bunds i tingene bliver ens viden fuldkommen, er ens viden fuldkommen, bliver tankerne sande, er tankerne sande, da opdrages hjertet, med hjertets opdragelse følger personlighedens uddannelse. Med personlighedens uddannelse følger god orden i familien, med god orden i familien følger en ret styret stat, med en rigtig styret stat følger uforstyrret fred i riget.

Lige fra Himlens Søn og ned til folket betragtede alle personlighedens uddannelse som roden til alt andet. Det er umuligt at forsømme roden og alligevel passe grenene.

G.C.

Confucius (Kung Fu-Tzu)* (551-479 BC)

Family name = Kung (Kong)
Personal name = Zhong-ni
Kung Fu-Tzu (Kong Fu-zi) = "Master Kung"
"Confucius" = Latinization of "Kung Fu-Tzu"
Born in the feudal state of Liu.
Became a teacher and editor of books



Det sker i Gilderne 2017



1. Vejle

12. oktober	Gildehal	
26. oktober	Fellowship	Vejle
2. november	Gruppeledermøde	
16. november	Gildemøde	
7. december	Julegildehal	

2. Vejle

26. oktober	Fellowship	Vejle
9. november	Gildehal	Gruppe 2
7. december	Julegildehal	Gruppe 3

3. Vejle

26. oktober	Fellowship	Vejle
9. november	Gildemøde	
3. december	Juelkomsammen	

Vadestedet udkommer igen primo december 2017

Deadline: 27. november (bedes venligst respekteret!)

Leder: 2. Vejle

Redaktør: Agnes Jacobsen

Tyttebærvej 7, 7100 Vejle

Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104

Mail: agnes.jacobsen@mail.dk