

# Vadestedet

Sct. Georgs Gilderne i  
Vejle

Nr. 4

August - September 2016



# NATUR VED ÅEN

For et par hundrede år siden begyndte man at regulere de fleste vandløb i Danmark dvs. de blev rettet ud så vandet fra de omliggende arealer hurtigt og uden forhindringer kunne transporteres ud i havet, eller der blev etableret spærringer til forskellige formål. Samtidig med, at der blev udledt forurenede spildevand fra landbrug, industri og fra byer, blev dyrenes og planternes levesteder i vandløbene forringet eller forsvandt. Danmarks Sportsfiskerforbund har naturligvis stor indsigt i miljøet i vore vandløb og 3.gilde arrangerede i foråret to aftner i fiskeriets hus i Vingsted, hvor Biolog Kaare Manniche Evert var vært. Første aften fortalte Kaare levende og engageret om Sportsfiskerforbundet, dets arbejde og samarbejde med kommuner, lodsejere, ministerier og forskellige organisationer. Ligesom han fortalte om vandløbenes tilstand i dag, og specielt Vejle Å og vandløb med udløb i Vejle Å

Det andet møde var et udendørsmøde. Kaare havde tændt op i den store grill og store flotte ørredssider lå klar til grillen. Efter et dejligt fiskemåltid skulle vi ud at fiske i åen, ikke med stang, men med net efter små vanddyr. Ved at se hvilke arter, der bliver fanget, kan man få en indikation af hvordan vandmiljøet er. Sportsfiskerforbundet deler Vandmiljøet op i 4 kategorier fra det rene vand til det overordentlig kraftigt forurenede vand. Men vil man have mere nøjagtigt billede af vandløbets tilstand, sker det ved elektrofiskeri hvor man tæller hvor mange ørreder, der findes på et givent areal, ørreder kræver rent og iltrigt vand. Vejle Å ved Vingsted Mølle er jo lagt tilbage i et naturligt leje og her er vandmiljøet fint.

I området ved Vingsted Mølle er der bygget en undervandskasse, så man kan gå ned og se åen under vandspejlet, ligesom der er borde/bænke hvis man vil nyde sin frokost eller aftenkaffe ved den rislende å.

Der er inden for de sidste 20 år gjort store anstrengelser på at rette op på vandmiljøet i vore vandløb, og mange steder er det blevet meget bedre. Åen er på visse strækninger lagt om i et slynget forløb og der

er, i samarbejde med lodsejere, etableret eller genetableret vådområder på lavt liggende arealer. Begge dele er med til at give bedre levesteder for fiskene og samtidig mere natur i ådalene, til glæde for os der færdes i naturen. Kongens Kær lige vest for Vejle by er jo et godt eksempel, ligesom de mange muligheder for gå- og cykelture i og omkring Vejle ådal.

Verner Sjørsløv



## Sct. Georgs Aften 1. Vejle

Den 28. april samledes vi for at festligholde denne årligt tilbagevendende begivenhed. Og med manér – to nye gildebrødre, Solvejg og Thorkild aflagde væbnerløftet –  
**VELKOMMEN TIL DEM.**

Efter gildemestertalen, og hvor Sct. Georgs budskabet blev læst op, bekræftede vi i sluttet ring vort gideløfte.

Vi samledes herefter til en festlig eftergildehal til et rigtigt herremåltid, som der var lagt stor opfindsomhed og god smag i fra den arrangerende gruppe.

En rigtig festmenu.

Som sædvanlig var der ingen problemer med konversationen under det hyggelige samvær.

Igen en god aften blandt gildebrødre.

Lise



## **Friluftsgildehal 1. Vejle.**

**Den 26. maj samledes en flok gildebrødre til den sidste gildehal inden sommeren. Vi var i Højen spejderhytte og vejret viste sig fra den flotte side med masser af sol.**

**I sin gildemestertale fulgte Finn op på Sct. Georgs budskabet om international forståelse. Landsgildeledelsen tager sig af gildernes internationale arbejde, da det er for stor en økonomisk byrde for de enkelte gilder. Men han sagde, at der også er andre måder, der kan give os international forståelse. For ham selv havde det bl.a. været ophold i andre lande ifm arbejde, masser af rejser til spændende lande. Begge dele havde givet ham indsigt i andre kulturer og andre levemåder.**

**Hanna havde 5 min Sct. Georg og talte om glæden ved at blive mormor.**

**I eftergildehallen fik vi dejligt smørrebrød, sang nogle sange og talte om den kommende sommer. Vi blev erindret om seneste tilmelding til den fælles gildeudflugt i juni.**

**Og så blev spændingen udløst. Vi fik nemlig den nye gruppeinddeling udleveret. Samt en oversigt over møder m.v. for resten af 2016. Begge dele sendes også via mail til de gildebrødre, der har mailadresser.**

**Vi sluttede med at ønske hinanden en god sommer og sang "Ja vi er danske spejdere".**

**Hedvig B. Jensen**



# Udflugten

**Tilmelding til 1.sct. Georg Vejle's udflugt senest den 26-08-2016  
Til Inge Marie Jensen – tlf. 22 38 70 23  
Prisen er kun kr. 125,- pro person.**

**Programmet for udflugten 4. september 2016 er:**

Vi mødes kl. 0800 på parkeringspladsen ved Vindinggård centret og parkerer ved OK tanken.



Herfra går turen til Trelde Næs hvor vi indtager det traditionelle morgenmåltid (husk at tage kaffe og kopper med), vi sørger selvfølgelig for rundstykker, ost, syltetøj og en lille skarp mm.



Så går turen videre til den Historiske Mini by ved Madsby parken i Fredericia.

<http://www.fredericia.dk/Fritid/Sider/Miniby/Den-historiske-Miniby-bliver-til.aspx> ).

Efter en gennemgang af mini byen fortsætter vi til Bymuseet i Fredericia hvor vi får en interessant guidet tur.

Nu går turen videre til Fyn via den gamle Lillebæltsbro, hvor vi af små veje finder frem til Tvillingegården ( <http://www.tvillingegården.dk> ) hvor der spises frokost. Vi har sørget for maden, som vi har med hjemmefra, men Øl og vand købes på stedet efter behov.



Efter en veloverstået frokost går turen videre gennem det naturskønne og bakkede Fynske landskab.

Efter en flot køretur ender vi på Mørkenborg

( <http://www.morkenborgkro.dk> ) som siden 1771 har serveret alle former for måltider til hungrende Danskere. Her får vi boller, kage og ikke mindst kaffe i de naturskønne omgivelser.



Godt mætte og fuld af nye oplevelser går turen så hjemad af små veje og den gamle hovedvej A1.

Vi ankommer så igen ca. kl. 1730 til parkeringspladsen ved Vindinggård efter en forhåbentlig god og udbytterig tur



**Gildebror Poul Brynning døde den 27. maj 2016 efter længere tids sygdom. Ved sin død havde Poul været gildebror i 30 år. Gildet betød utroligt meget for ham, og han deltog aktivt, så længe helbredet tillod det. Poul var også i en periode flagherold. En post der betød rigtig meget for Poul. Han var også revisor i flere år. Poul vil blive husket for sit venlige væsen, sit lune sind, sit gå på mod og lyst til oplevelser. Vi i 1. Gilde vil savne Poul som gildebror. Æret være Poul's minde.**

**Hedvig B. Jensen**

Et led i vor kæde er bristet,  
En bror, en ven har vi mistet.  
Vi samler vor tanke om broderens minde,  
Som vi vil bevare, mens dagene rinde.  
Ærbødigst vort hoved for døden vi bøjer  
og stille vor kæde vi sammenføjer.



## Mærkedage



### Fødselsdage 1. Vejle

Poul Hebsgaard

75 år

4. august 2016

### Fødselsdage 3. Vejle

Ingelise Møller

70 år

13. august 2016

# Årskalender 2015/16 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle



Måned	Dato	Arrangement	Gilde
<b>December</b>	1.12.	Sclerosefest	1.-2.-3. gilde
	6.12.	Julearrangement	3. gilde
	10.12.	Julegildehal	1. gilde
	10.12.	Julegildehal	2. Gilde
<b>2016</b>			
<b>Januar</b>	13.1.	Nytårgildehal	1.-2.-3. gilde
	<b>19.1. OBS</b>	Gilderådsmøde	2. gilde
<b>Februar</b>	11.2.	Gildehal	1. gilde
	24.2.	Gildemøde	3. gilde
	25.2.	Gruppeledermøde	1. gilde
	<b>24.2. OBS</b>	Gildehal	2. gilde
<b>Marts</b>	3.3.	Gildeting	2. gilde
	17.3.	Gildeting	1. gilde
<b>April</b>	12.4.	Vejle-gildeting	1.-2.-3. gilde
	14.4.	Sct. Georgs Aften	2. gilde
	26.4.	Tankuddeling	1.-2.-3. gilde
	28.4.	Sct. Georgs Aften	1. gilde
	30.4.	Spejderløb	1.-2.-3. gilde
	11.4.	Sct. Georgs aften	3. gilde
<b>Maj</b>	26.5.	Friluftsgildehal	1. gilde
	18.5.	Ridderhal Koldinghus	1.-2.-3. gilde
	25.5.	Distriktsgildeting Kolding	1.-2.-3. gilde
	12.5.	Gildehal	2.gilde
	26.5.	Gildemøde	3. gilde





## Fælles gildeudflugt til Samsø 12. juni 2016

Gilderne i Vejle var på den årlige fælles udflugt til Samsø. Busturen startede som sædvanligt fra Bilkas parkering og efter en kort køretur var vi ombord på færgen fra Hou til Sælvig på den nye "Prinsesse Isabella" med morgenkaffe, rundstykker og "en enkelt" på dækket. Første stop på Samsø var besøget i det gamle mejeri i Tranebjerg der er Velkomstcenter og museum med hovedformål at synliggøre samspillet mellem menneske og landskab, kultur og natur, øens historie, og derigennem fremhæve baggrunden for Samsøs rige kulturlandskab. En god introduktion til dagens udflugt! Herefter kørte vi til Vesborg Fyr, hvor de modige kravlede til tops og nød udsigten!



Så var det frokosttid og i Ballen Havn ligger "Dokken" og bænket rundt om den gamle kutter "Lone af Ballen" blev der serveret sprød stegt flæsk med samsøkartofler og persillesovs! Jeg tror de fleste af os spiste mere end 20 stk flæsk for det var bare for dejligt! Herefter citronfromage, så mon ikke vi kommer igen en dag?

I Permelille besøgte vi gårdbutikken og fik en smagsprøve på den lokale dram, enkelte fik købt striktrøjer og hvad der ellers fristede! Vi drak vores medbragte kaffe med den hjemmebagte kage på Mårup havn, hvor vi lånte caféborde – hvor var vi dog heldige! Sidste stop på turen var selvfølgelig forbi Langør til skønne Nordby, hvor alle straks gik hen til gadekæret og en tur rundt i den hyggelige by.



Flere gange mødte vi "Dirchs rutebil", men det var nu vores egen bus der kørte os tilbage til færgen og hjem til Vejle! En dejlig dag med skøn natur, solskin og godt humør! En tur der styrker fællesskab og godt kammeratskab i gilderne!

*Annelise Debois - 2. Vejle*



## 2. Gildes friluftsgildehal den 9. juni

22 gildebrødre og gæster mødtes på Spejderbakken kl. 17.30 og vejret var - som de sidste par år - strålende.

Efter at have spist den medbragte mad i det pragtfulde solskin gjorde vi klar til gildehallen ved bålpladsen, hvor Palle havde tændt et rigtig fint lejrål.

Under "gruppeledertalen" hørte vi en fortælling om Sct. Georg, der reddede prinsessen - men afslog belønning. I

båltalen kom Ivar ind på tanker om bålet - spejdertidens lejrål - flammernes magi og årstidens Sct. Hansål – på

hekseafbrænding i gamle dage og drog parallel til vore dages intolerance og fremmedhad samt mindede os om vor gildelov og gideløfte .

Efter gildehallen halede vi flaget og derefter indtog vi kaffe og kage i solens sidste stråler.

Aftenen sluttede med spejdersangen og - som det er sædvane, når Tinnets Gruppen står for arrangementet - hørte vi til sidst retræten.

Asta



## Skulpturvandring i Give

Den 29. juni var Solsikke-gruppen fra 2. Vejle på skulpturvandring i Give og vi startede naturligvis med at bese det meget omtalte Solhjul, som er lavet af kunstneren Bo Karberg. Et imponerende og flot værk.



Mange forskellige kunstnere har stillet deres værker til rådighed. Bl.a. var der en skulptur af Sct. Georg, hvor kunstneren havde vendt legenden lidt ”på hovedet”. Sværdet gik tværs igennem Sct. Georg og hans hoved lå afhugget i bunden af figuren, mens dragen så noget hoverende ned på ham.



Agnes

# Det blev en fuser

Gilderne havde fået en invitation til at deltage i "Foreningernes dag" den 5. juni på Haughus Gods ved Jelling.

Efter lidt snak frem og tilbage besluttede 1. og 2. Gilde, at vi godt ville deltage. 2. Gilde dog med det forbehold, at 1. Gilde skulle tage sig af det praktiske.

Vi fik lånt nogle flotte beachflag på Landsgildekantoret, fik organiseret nogle brochurer, og vi fik fremstillet en lille flyer - som det hedder på nudansk - med kontaktoplysninger til 1. og 2. Gilde. Svend Aage lånte endvidere en havepavillon af en bekendt. Så var vi klar.

Dagen oprandt med flot sommervej. Svend Aage og jeg fik med noget besvær og hjælp fra et par venlige mennesker stillet pavillon op. Det var lige til "skjult kamera". Beachflagene blev plantet, og brochurerne lagt frem på det medbragte klapbord.

Alt var således klappet og klart kl. 10:00, som det skulle være, nu kunne folk bare møde op. Svend Aage og jeg fordrev ventetiden med en kop velfortjent kaffe.

I den første vagt fra kl. 10 - 12 talte vi med fire og uddelte vores materiale. Der var en, som virkede ret interesseret.

I næste vagt fra kl. 12 - 14, som 2. Gilde bestyrede, var der én besøgende. I den sidste vagt frem til kl. 16, som 1. Gilde bestyrede, kom der ingen.

Arrangørerne på Haughus oplyste, at der var tilmeldt 16 foreninger, men der kom kun fire. Foruden os var der to fjerkræavlerforeninger og en amatørteaterforening.

Endvidere havde vikingerne fra Jelling slået lejr i haven, hvor de viste nogle af deres færdigheder.

Arrangørerne var forståeligt nok ret skuffede og var ikke sikre på, at de ville gentage "succesen" til næste år.

Vi talte om, at en del af forklaringen måske var, at det var gratis at deltage. Det var for let blot at blive væk. Endvidere var det et fantastisk flot sommervej, det var måske også medvirkende til, at der ikke var så stort fremmøde.

Ideen var ellers god nok. Der er jo et stort genbrugsmarked på godset lørdag og søndag, så det burde også give en del besøgende på stedet.



Det blev lidt af en fuser, men vi fik da vist flaget, som man siger - der var ganske vist ikke mange, der så flaget.

Man siger jo, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser, men det var faktisk ikke så besværligt at arrangere, så hvis en passende lejlighed byder sig, kan Svend Aage og jeg måske godt finde på at stille op igen.



Finn Hesselbjerg

# FELLOWSHIP DAY

Onsdag den 26. okt. 2016

Traditionen tro festligholder Trekantområdets Distrikt denne dag med fælles åben gildehal.

Senest Kl. 19.00 **Åben Gildehal i ungdomscenteret** ved indkørsel til Simon Peter kirke Islandsvej 12, 6000 Kolding (Gode parkeringspladser). Døren er åben fra kl 18.30

Derefter spisning og foredrag i kirkens konfirmandstue

**Gæster er meget velkomne**

**Tilmelding:** til [Mette@skrae.dk](mailto:Mette@skrae.dk)

**Pris: 125 kr.**

Betaling via netbank inden 8. okt. (husk at skriv navn på overførslen).  
Reg. Nr. 7040 kontonr. 0007412165

Har du ikke adgang til netbank /eller mail kan du tilmelde dig eller via din GIM i god tid inden den 8. oktober.

Efter 8. okt. er prisen 150 kr.



*Efter spisning vil vi høre et foredrag af Anette Jacobsen fra Gammel RY "Elendighedens overdrev" ...*

*"Elendighedens overdrev" ...  
blev et område syd for Gl.  
Rye kaldt i en avis fra 1950.  
Området, der i dag henligger  
som et smukt - privatejet –  
naturareal, viser ingen  
umiddelbare tegn på, at der  
her fra 1945 til 1948 har  
været en af Danmarks største  
flygtningelejre for flygtninge  
fra Tyskland. I mit foredrag  
"Hvis suk var luftballoner..." vil  
jeg fortælle om de tyske  
flygtnings barske flugt fra  
hovedsagelig Østprøjsen til  
Danmark, hvor manges  
skæbne blev et ophold i lejren  
i Gl. Rye; omgivet af pigtråd  
og bevæbnede danske  
vagtposter levede de her i en  
barakby isoleret fra det  
danske samfund.*

**Menuen:** Smørrebrød + kage plus et glas vin, øl eller vand.  
Kaffebord. Yderligere drikkevarer kan købes.

Vi slutter senest kl 22

*Gildehilsen GIM'erne*

*i*

*Kolding*

## Det sker i Gilderne 2016



### 1. Vejle

25. august	Friluftsgildehal	A + B
4. september	Udflugt	B + C
22. september	Gildehal	C + A

### 2. Vejle

25. august	Gilderådsmøde	Ledelsen
22. september	Gildehal	Gruppe 1

### 3. Vejle

2.-4. september	Weekendtur	Udvalget
26.- september	Gildehal	Ledelsen

**Vadestedet udkommer igen primo oktober 2016**

**Deadline: 27. september 2016 (bedes venligst respekteret!)**

**Leder: 1. Vejle**

**Redaktør: Agnes Jacobsen**

**Tyttebærvej 7, Vejle**

**Tlf. 75-821419 – Mobil 23374101**

**Mail: [agnes.jacobsen@mail.dk](mailto:agnes.jacobsen@mail.dk)**